

(Συνέχεια ομιλίας κ. Βασιλείου Κορκίδη, Πρόεδρου της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ))

Βεβαίως, πρέπει να εκδίδονται αποδείξεις, βεβαίως πρέπει να κόβονται αποδείξεις, δώστε όμως αξία στην απόδειξη για όλους και όχι με την αξία όλης της απόδειξης, αλλά με το ποσοστό του ΦΠΑ. Αυτό είναι το πεδίο συναλλαγής, να εκπίπτει από τη φορολογική δήλωση μόνο το ποσοστό του ΦΠΑ. Αν πρόκειται για την εστίαση 13%, αν πρόκειται για άλλα αγαθά 23%. Με αυτόν τον τρόπο θα καταπολεμήσουμε τη φοροδιαφυγή.

Ευχαριστώ πολύ.

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ (Προεδρεύουσα των Επιτροπών): Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρά τα θέματα των εμπόρων, των επαγγελματιών, των αυτοαπασχολουμένων, γενικότερα της αγοράς, απλά, έχουμε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Οι Επιτροπές μας είχαν καλέσει και τη Συνομοσπονδία Εργαζομένων στις δημόσιες οικονομικές υπηρεσίες, την ΠΟΕ-ΔΟΥ, η οποία δεν μπόρεσε να παραστεί και έχει στείλει υπόμνημα.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Ειδικός Αγορητής των ΑΝΕΛ): Συγγνώμη, κυρία Πρόεδρε, τα υπομνήματα θα αναγνωστούν;

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ (Προεδρεύουσα των Επιτροπών): Τα υπομνήματα είναι εδώ μπορείτε να τα δείτε. Θα κατατεθούν στα πρακτικά.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΟΙΡΑΣ: Επειδή μιλούν οι συνάδελφοι για υπομνήματα, διαβάσαμε το υπόμνημα της Τράπεζας Πειραιώς, αυτό μόνο υπόμνημα δεν είναι, είναι ένας «μπακαλιάρος» και μισός.

Πρακτικά τι θα κάνουμε; Πως μπορούμε να φέρουμε εδώ τη διοίκηση να μας απαντήσει;

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΙΤΣΑ) ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ (Προεδρεύουσα των Επιτροπών): Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Βάσει του κανονισμού εμείς καλούμε φορείς. Κατά την άποψη των Επιτροπών μας πρέπει να έρθουν εδώ, από τη στιγμή που αφορούν θέματα, τα οποία

Το λόγο έχει ο κ. Καμμένος.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Ειδικός Αγορητής των ΑΝΕΛ): Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να χαιρετίσω και να καλωσορίσω όλους τους Φορείς, στο ελληνικό Κοινοβούλιο και θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να κάνω ερωτήσεις προς τα τρία κομμάτια των Φορέων που μας επισκέφτηκαν σήμερα, όπου το πρώτο είναι η διοίκηση.

Ως προς τη διοίκηση, η πρώτη ερώτηση θα ήταν, και για εμένα θα είναι: Επειδή διάβασα πάρα πολύ προσεκτικά το ενημερωτικό σημείωμα - όπως και όλα τα ενημερωτικά σημειώματα - και επειδή επικαλείστε πάρα πολλά προβλήματα βιομηχανικού, λειτουργικού, εμπορικού κόστους, αλλά και προβλήματα ανταγωνιστικότητας, χρηματοοικονομικά προβλήματα, διαρθρωτικά προβλήματα, ζημιογόνες χρήσεις του παρελθόντος που παραλάβατε και σε κάποιο σημείο, αναφέρεται, «ότι θα καταρτίσετε ή έχετε καταρτίσει με τη βοήθεια κάποιου παράγοντα κάποιας εταιρείας εξωτερικού συνεργάτη σας κάποιο επιχειρηματικό πλάνο». Επάνω σε αυτό θα ήθελα να ξέρω, αλλά και να το προσκομίσετε στην Βουλή, το επιχειρηματικό πλάνο, διότι τα χρήματα του εκκαθαριστού όπως και τα χρήματα των τραπεζών, είναι χρήματα του ελληνικού λαού και θα πρέπει όλοι να έχουμε γνώση, για το τι σκέφτεστε να κάνετε.

Η δεύτερη ερώτηση ως προς τη διοίκηση, είναι: Επίσης, κατά πόσον η ίδια η διοίκηση δεν έχει την δυνατότητα να καταρτίσει ένα δικό της επιχειρηματικό πλάνο και γιατί χρειάζεται να δώσουμε υπέρ-εργολαβία εκτός εταιρείας; Πόσο θα μας κοστίσει και αν μπήκαμε σε διαγωνισμό για αυτή τη διαδικασία; Εγώ, είμαι σαφής σε αυτό που λέω.

Επειδή, θα ήθελα όλοι οι συνάδελφοι να διαβάσουν το υπόμνημα, στη σελίδα 10 και 11 έχει πλήρη ανάλυση το πού πηγαίνουν τα χρήματα. Θα μείνω, όμως, στα μετρητά 9.185 που είναι στην σελίδα 11, όπου το υπόλοιπο αυτό προτείνεται να χρησιμοποιηθεί για την αγορά ζάχαρης. Θα ήθελα να μας πείτε με κάθε λεπτομέρεια, τους όρους αγοράς της ζάχαρης: Με μετρητά θα την αγοράζατε; Δηλαδή, σας δώσουμε 9 εκατ. μετρητά και θα πάτε με μετρητά να αγοράσετε; Και τι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα θα έχουμε, εάν κάνουμε χρήση των μετρητών που σας έδωσε ο εκκαθαριστής;

Επίσης, θα ήθελα να κάνω ακόμη μια ερώτηση ως προς τη Διοίκηση. Βλέποντας την λίστα των πιστωτών και ποιοι θα εισπράξουν τα 20.815 από τα 30 εκατ., θα ήθελα να γνωρίζω με ποια διαδικασία έγινε η λίστα και οι προτεραιότητα και οι ποσοστώσεις στον καθένα;

Θα ήθελα πάλι να απευθύνω ακόμη μια ερώτηση προς τον εκκαθαριστή. Θα ήθελα να ρωτήσω, - με κάλυψε ο κ. Χατζηδάκης και πολλοί προηγούμενοι συνάδελφοι που έθεσαν τις ερωτήσεις τους: Αλλά, δεν είναι ξεκάθαρο για μένα, - από πού προέκυψαν τα 30 εκατ.; Δηλαδή, ποια είναι η πηγή των 30 εκατομμυρίων;

Δεύτερον, θα ήθελα να το γνωρίζω αλλά να το γνωρίζουν και οι Έλληνες φορολογούμενοι, όχι σαν βουλευτές μόνον: Ποια είναι όλα τα στοιχεία του ενεργητικού, τα οποία είναι προς εκκαθάριση; Δηλαδή, αναφέρομαι στο σύνολο της περιουσίας που θα μπορέσει να εκκαθαριστεί;

Τρίτον, εάν είχατε κάποια εμπλοκή, με το επιχειρηματικό πλάνο ή με την διάθεση των χρημάτων; Ερωτηθήκατε; Ασκήσετε κάποιο βέτο; Ήσασταν σύμφωνοι ή διαφωνήσατε με τη διάθεση των χρημάτων, όπως αυτή έχει καταγραφεί;

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να κάνω ερώτηση προς τους εργαζόμενους. Επειδή τα δάνεια, όπως διάβασε και ο συνάδελφός από το «Ποτάμι» από την τράπεζα Πειραιώς ανέρχονται σε 161 εκατομμύρια από το οποία είναι ληξιπρόθεσμα μαζί με τους τόκους 145 - τα 135 εκατ. είναι ληξιπρόθεσμα και τα 10 εκατ. είναι οι τόκοι - και επειδή η Πειραιώς, όπως λέει, «έχει ρίξει το επιτόκιο της κατά 4%, δηλαδή από 8,5% του πήγε στο 4,5%», θα ήθελα να γνωρίζω και θα πρέπει και εσείς να μας πείτε: Ποια είναι η δικιά σας εισφορά και η συνεισφορά στην εξυγίανση της εταιρίας;

Διότι, μια εταιρεία για να εξυγιανθεί δεν χρειάζεται να δέχεται μόνο χρήματα, αλλά θα πρέπει να αναλαμβάνουν ευθύνη όλα τα μέρη της εταιρίας που λαμβάνει χρήματα, η οποία είχε κακές χρήσεις αλλά όλοι είχαν μια ευθύνη και να αναλάβετε και εσείς τις ευθύνες σας, όπως τις αναλαμβάνουν όλοι οι Έλληνες πολίτες. Διότι, αυτή τη στιγμή χρωστάμε 310 δις ευρώ και έχουμε όλοι μία ευθύνη, ο ένας είτε μεγαλύτερη και ο άλλος είτε μικρότερη και δεν σας λέω, ότι όλοι μαζί τα φάγαμε και ούτε κι εσείς όλοι μαζί τα φάγατε στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης. Αλλά, από δω και πέρα, θα πρέπει να έχουμε μια ξεκάθαρη σχέση και

να μην ξανά-χαθούν χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου, διότι θα πρέπει να σας θυμίσω ότι τα 30 εκατ. είναι και δικά σας χρήματα και δεν είναι δικά μου;

Δεν είναι ούτε από το «Ποτάμι», ούτε της Ν.Δ., ούτε του ΣΥ.ΡΙΖ.Α., αλλά είναι χρήματα όλων των Ελλήνων φορολογουμένων και δικά σας, η χρήση των 30 ή οποιοδήποτε άλλων χρημάτων που έρθουν στο ταμείο σας, θα πρέπει να είναι συνετή, ξεκάθαρη.

Σε ότι αφορά το επιχειρηματικό πλάνο, θα πρέπει να ελέγχεται και να φτιαχτεί από εσάς που γνωρίζετε τη δουλειά και να αναλαμβάνεται επιπλέον και κάποιες ευθύνες, διότι τις ευθύνες δεν μπορεί πάντοτε να τις αναλαμβάνει το δημόσιο και «ο μεγάλος κούβας να δανείζει».

Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

ΛΙΤΣΑ ΑΜΜΑΝΑΤΙΔΟΥ (Προεδρεύουσα των Επιτροπών): Τον λόγο έχει ο κ. Καμμένος.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Ειδικός Αγορητής των Ανεξαρτήτων Ελλήνων): Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες είναι σαφές ότι υπερψηφίζουμε, στο σύνολό της, την ΠΝΠ, για τους λόγους που έχω αναλύσει, πλειστάκις, σε όλες τις συνεδριάσεις. Δεν έχουμε να πούμε πάρα πολλά.

Πρέπει να στηριχθεί ο πρωτογενής τομέας, με υγιή και συνετό τρόπο. Θα πρέπει, όμως, όλα τα μέρη, όπως είπα και στις εισηγήσεις μου, να αλλάζουν καπέλα. Τόσο οι υπάλληλοι και οι διευθύνοντες της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης και κάθε άλλης βιομηχανίας, η οποία θα διασωθεί από το ελληνικό δημόσιο με την παρέμβαση των ελληνικών τραπεζών, να είναι συνετοί στη διαχείριση, υπόλογοι και να αποδέχονται τον έλεγχο σε όλα τα επίπεδα, να παρουσιάζουν τα πλάνα τους και να ελέγχονται για αυτά και να τιμωρούνται για αυτά, όπως όλοι εμείς στον ιδιωτικό τομέα, που απολούμασταν και ελεγχόμασταν από χίλιους ανθρώπους καθημερινά.

Πολιτικά, έχω κάποιες απορίες. Θα με συγχωρήσουν οι πολύ καλοί συνάδελφοι και του «Ποταμιού», επειδή η εισήγησή τους ήταν τόσο θετική, δεν καταλαβαίνω, δεν είναι θέμα διαλόγου, είναι δική μου φιλοσοφική ερώτηση στον εαυτό μου, πώς, ενώ θέλουμε να σώσουμε τον πρωτογενή τομέα, που πονάει ο νομός «σου», φιλικά το λέω, στις Σέρρες, να καταψηφίζεις ένα άρθρο που κάνει ένα βήμα να σώσει αυτή την κατάσταση, τον πρωτογενή τομέα.

Έχουμε την κάθε ευχέρεια, νομίζω ότι αυτή η Κυβέρνηση είναι υπερβολικά δημοκρατική, να μαζευτούμε όλοι μαζί και να ελέγξουμε αυτούς που διοικούν, αν θα φέρουν το επιχειρηματικό πλάνο, αν θα το υλοποιήσουν, πώς θα το υλοποιήσουν. Εγώ, προσωπικά, έχω βοηθήσει αρκετά, ανάλογα με τις δυνάμεις και τις γνώσεις μου, το Υπουργείο Οικονομικών. Να βοηθήσουμε και στη διαπραγμάτευση για το χρέος, την αναδιάρθρωση του τραπεζικού χρέους προς την Πειραιώς, σε οποιονδήποτε πιστωτή. Να κάνουμε μια συλλογική προσπάθεια.

Πολιτικά, νομίζω, λέμε «όχι» κι αυτό δίνει ένα κακό μήνυμα και στους αγρότες, οι οποίοι, αυτή τη στιγμή, κάπου πρέπει να στηριχθούν. Θα στηριχθούν σε ένα καινούριο Κοινοβούλιο, σε καινούριους ανθρώπους, οι οποίοι μπήκαμε στην πολιτική, για να βοηθήσουμε όλον τον λαό και όχι το κόμμα μας. Δεν το λέω προσωπικά, δεν θέλω να παρεξηγηθώ, όμως, ζήλεψα την πρώτη εισήγησή σου, γιατί ήταν εξαιρετική. Είπαμε ότι η ζάχαρη είναι ένα παγκόσμια στρατηγικό προϊόν και δεν πρέπει να χαθεί. Είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, πρέπει να το χωνέψουμε.

Από εκεί και πέρα, πρέπει να διαπραγματευτούμε με όλους. Εγώ είδα στις σελίδες 10 και 11, έχοντας φωτογραφική μνήμη, πού πάνε τα λεφτά. Οι προτεραιότητες, λογικά, έχουν ελεγχθεί γιατί πηγαίνουν εκεί τα χρήματα. Ρώτησα αν τα 9 185, τα μετρητά, θα αγοράζουμε και με ποιους όρους. Είναι καλοί όροι, αγοράζουμε σε καλές τιμές, πώς διαπραγματευόμαστε; Δηλαδή, κοιτάω την επιχείρηση, αυτή καθαυτή, να λειτουργήσει, πλέον, με υγιείς και ξεκάθαρους τρόπους.

Το ελληνικό δημόσιο, πιστεύω, με αυτή την Κυβέρνηση, από εδώ και πέρα, με τη συμβολή όλων των φορέων και όλων των κομμάτων, θα πρέπει τις λάθος συνταγές και τα λάθος υλικά του δημοσίου, που όλοι γνωρίζουμε στην Ελλάδα τα τελευταία 50 – 60 χρόνια, μετά τον πόλεμο, δεν θα πρέπει να αναμένουμε, με τα ίδια υλικά, διαφορετικά αποτελέσματα, χρησιμοποιώντας την ίδια συνταγή. Αν συνεχίσουμε να είμαστε με το ίδιο καπέλο, πατερούληδες, είτε του κράτους, είτε των εργαζομένων, είτε των τραπεζών, αλλά ο καθένας κρατώντας το καπέλο του και κοιτώντας μόνο το τι λείει το καπέλο του, δεν θα πάμε πουθενά. Θα πρέπει και οι τράπεζες, επειδή έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με το αίμα μας, να σκύψουν στο πρόβλημα και να βοηθήσουν, να αναδιαρθρώσουν και να πάρουν επισφάλειες και να κάνουν αυτό που πρέπει. Οι εργαζόμενοι, από την πλευρά τους, πρέπει να βάλουν την ομαδική προσπάθειά τους, συλλογική και συνδικαλιστική. Και οι διευθύνοντες την εταιρεία και εμείς, σαν Κυβέρνηση, και όλα τα κόμματα να βοηθήσουμε την πρωτογενή παραγωγή. Αν χαθεί η πρωτογενής παραγωγή, δεν θα μείνει τίποτα στην Ελλάδα, καμία αξία να βάλουμε στο τραπέζι. Την «αξία» την ονοματίζω χρηματοοικονομικά.