

Π/φος ΣΑΝΤΑ	Δ/φος ΛΥΡΑ	Ημερομηνία 25.11.2015	Όνομα αρχείου EACO1125.SE
-----------------------	----------------------	---------------------------------	-------------------------------------

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Γενικός Εισηγητής των ΑΝ.ΕΛ.) : Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, ήρθε μια ιστορική στιγμή, που νομίζω περιμέναμε όλοι σε αυτήν την Κυβέρνηση από τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο, που έγιναν οι εκλογές και αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, μετά και τις δεύτερες εκλογές. Εδώ πρέπει να πούμε, ότι το πρώτο επτάμηνο υπήρχε μια πρακτική διαχείριση του προϋπολογισμού και της εκτέλεσης της προηγούμενης Κυβέρνησης, όπως συνεχίζει για να εκτελεστεί και μέχρι τέλος του χρόνου που είχε συνταχθεί από την προηγούμενη Κυβέρνηση. Αυτή η Κυβέρνηση εν μέσω διαπραγματεύσεων κατόρθωσε και θα αναλύσουμε πάρα πολλά και σημαντικά ζητήματα, να τα φέρει εις πέρας μέσα σε πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις και πολύ δύσκολες οικονομικές συγκυρίες, παγκόσμιες και όχι μόνο ελληνικές, αλλά και ευρωπαϊκές.

Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι, στο τέλος αυτής της χρονιάς, τον Οκτώβριο, θα δώσω κάποια στιγμή και στην Ολομέλεια, σχετικούς πίνακες έτσι για να δούμε και τα νούμερα των υπηρεσιών, των οποίων πρέπει, αν θέλετε όλοι, έστω ουδέτερα να εμπιστευόμαστε τις αναλύσεις τους. Υπήρξε μια αύξηση του δείκτη του οικονομικού κλίματος, υπήρξε μείωση του δημοσίου χρέους 400,5 δις ευρώ νομίζω, υπήρξε αύξηση ονομαστική μάλλον, δεν υπήρχε διαφορά στο ΑΕΠ, αλλά υπήρχε το Σεπτέμβριο μια αύξηση ονομαστική στο ΑΕΠ τεχνική. Αυτά είναι τα νούμερα. Υπήρχε μια ελαφρά μείωση στην ανεργία. Οι έλεγχοι κεφαλαίων πλέον έφεραν κάποια προβλήματα, τα οποία είναι πολύ γνωστά στην οικονομία και ειδικά στις επιχειρήσεις. Συγχρόνως, οι έλεγχοι κεφαλαίων οι οποίοι όπως εξήγησα και χθες, θα τα πούμε πολύ σύντομα, επεβλήθησαν από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ως ένας μοχλός διαπραγματευτικός και ισχυρός έναντι της ελληνικής κυβέρνησης, για να μην κατορθώσει να φέρει σε πέρας διαπραγματεύσεις, όπως το είχαμε προγραμματίσει εκείνη την περίοδο, διότι όπως είπα και χθες από τις 4 Νοεμβρίου του 2014, οι συστημικές τράπεζες της Ευρώπης και οι τέσσερις ελληνικές, αναφέρονται πλέον στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στον ενιαίο μηχανισμό ελέγχου των τραπεζών. Οπότε, εφόσον έχουμε ενιαίο νόμισμα και δεν έχουμε δικό μας νόμισμα να κάνουμε δική μας νομισματική πολιτική και να ελέγξουμε το πόσο θα πληθωρίσουμε ή θα αποπληθωρίσουμε την οικονομία μας για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες χρηματοδοτικές και όχι μόνο της οικονομίας μας και εξαρτόμαστε από το ευρωσύστημα, αυτή η ανάγκη μας έφερε σε δυσμενή θέση και είχαμε τους ελέγχους κεφαλαίων. Οι έλεγχοι κεφαλαίων βέβαια έφεραν απροσδόκητα για κάποιους από εμάς που

Π/φος ΣΑΝΤΑ	Δ/φος ΛΥΡΑ	Ημερομηνία 25.11.2015	Όνομα αρχείου EACO1125.SE
-----------------------	----------------------	---------------------------------	-------------------------------------

γνωρίζαμε, αλλά δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε δημόσια, διότι η τεχνητή επάρκεια πολλών εξ ημών, αλλά και του κοινού, δεν επέτρεπε την ανάλυση ότι όταν έχεις κάποιους ελέγχους κεφαλαίων μέσα από τη δυστυχή συγκυρία αυτή υπάρχουν έσοδα στο δημόσιο, μένουν καταθέσεις στις τράπεζες και συγχρόνως, όπως το είδαμε πληρώνονται και οι λογαριασμοί των υπαλλήλων, των φορολογούμενων προς το δημόσιο, αλλά γίνονται και αγορές και αυξάνεται το ΑΕΠ. Αυτά είναι μελέτες, τις οποίες γνωρίζαμε, γνωρίζαμε ακριβώς τι θα γίνει, απλώς δεν μπορούσαμε δημόσια να το αναγγείλουμε, διότι η πολιτική γαλαρία, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, εκείνη την περίοδο ήταν ότι υπάρχει μια μεγάλη καταστροφή. Ναι, ήταν αρνητική επίπτωση χωρίς δική μας ευθύνη οι έλεγχοι κεφαλαίων, είχε όμως πολλά θετικά αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία. Μας έφερε στο σημείο σήμερα να λέμε πρακτικά ότι έχουμε μηδενική ή δεν έχουμε καμία αύξηση ή μείωση του ΑΕΠ για το 2015, ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό διότι θα ξεκινήσουμε την εκτέλεση αυτού του προϋπολογισμού από ένα σημείο θετικό αυτό που είχαμε προγραμματίσει και οι ίδιοι από ένα αρνητικό σημείο.

Π/φος ΣΑΝΤΑ	Δ/φος ΛΥΡΑ	Ημερομηνία 25.11.2015	Όνομα αρχείου EBCO1125.SE1
-----------------------	----------------------	---------------------------------	--------------------------------------

(Συνέχεια ομιλίας κ. Δημήτριου Καμμένου, Εισηγητή των ΑΝ.ΕΛ.)

Εδώ να πούμε ότι πέρυσι στην εκτέλεση του περυσινού προϋπολογισμού, επειδή ακούσαμε πάρα πολλές, αν θέλετε, θα τις πω πολιτικές ανακρίβειες, διότι όταν δεν υπάρχει και σαφής έλεγχος και επάρκεια σε αυτόν που ελέγχει αυτά που ακούει, μπορεί οποιοσδήποτε να λέει ό,τι θέλει. Δεν είναι κάτι προσωπικό για τον Χρήστο ή οποιονδήποτε άλλο, απλώς, όταν εξηγούμε νούμερα, αριθμούς, δείκτες και στατιστικές, είναι ο μόνος τρόπος για να παραποιήσουμε την αλήθεια και εμείς το ίδιο, αλλά πόσο μάλλον αυτοί οι οποίοι μας ακούν και θέλουν να μας ελέγξουν. Αντικειμενικά, όμως το τέλος του 2014 αυτό που ευαγγελίζονται οι προηγούμενοι διοικούντες σε αυτήν την πατρίδα, το success story του κ. Σαμαρά και του κ. Βενιζέλου, δεν ήταν παρά μόνο κάποιοι δείκτες. Πρακτικά όμως αυτός ο πίνακας που δείχνει το Σεπτέμβριο τη διαφορά του κόστους δανεισμού της Ελλάδος από το Σεπτέμβριο στο Δεκέμβριο, δείχνει ότι ήμασταν σε δραματική κατάσταση προς αυτούς που μας ελέγχουν απέξω. Μεταξύ μας μπορούσαμε να λέμε ότι θέλουμε. Δεν υπήρχε κάποια επιτυχία, υπήρχε πλήρης αποτυχία, διότι δεν θα μπορούσαμε ποτέ να βγούμε στις αγορές και δεν θα μπορούσαμε ποτέ να καλύψουμε το χρηματοδοτικό κενό, το οποίο θα το πούμε άλλη μια φορά, της επόμενης τριετίας, είναι ύψους του 54 δις ευρώ, το οποίο δεν υπήρχε και τρόπος να καλυφθεί με ίδιες δυνάμεις τότε, φυσικά, ούτε από τις αγορές, άρα θα πηγαίναμε σε νέο δανεισμό. Φυσικά, από την Ε.Ε., φυσικά από τους μηχανισμούς στήριξης, φυσικά με μνημόνια, τα οποία είναι προαπαιτούμενα και το ήξερε η προηγούμενη Κυβέρνηση. Φυσικά υπήρχε μνημόνιο σε ό,τι έλεγαν τότε για την τεχνητή επιμήκυνση του προγράμματος που όντως έπρεπε να επιμηκυνθεί τεχνητά για να έχει ισχύ το χρηματοδοτικό αντίκτυπο. Ποιο ήταν αυτό; Επειδή δεν μας είχαν δώσει ποτέ μετρητά και μας είχαν δώσει ομόλογα και FSF, τα οποία είχαν ορισμένη χρήση όχι λήξη, είχαν 5ετή λήξη, δεν είχαν λήξει, αλλά είχαν χρήση, βάση της σύμβασης, έπρεπε να επεκταθεί η σύμβαση για να μπορείς να έχεις χρήση, να μπορέσεις να τα έχεις στο ή να τα έχεις προς χρήση για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Έπρεπε να γίνει τεχνητή επέκταση, διότι τότε θα κατέρριπταν και θα έπεφταν όλες οι αξίες και όλο το ενεργητικό των ελληνικών τραπεζών, διότι θα έχανε την αξία του στο

Π/φος ΣΑΝΤΑ	Δ/φος ΛΥΡΑ	Ημερομηνία 25.11.2015	Όνομα αρχείου EBCO1125.SE1
-----------------------	----------------------	---------------------------------	--------------------------------------

σύνολό της. Η ελληνική οικονομία, στους τελευταίους δείκτες που παρακολουθούμε στην Ευρώπη, έχει μια μεγάλη διαφορά και είναι πολύ ενδιαφέρον να το πούμε, αν θέλετε, και για πρώτη φορά και σε σχέση με τις ευρωπαϊκές και θα κάνω μια σύγκριση με τη Γερμανία. Τα τελευταία έξι χρόνια, οι Έλληνες επιχειρηματίες, σαν βασικό πρόβλημά τους αναγνωρίζουν το κόστος παραγωγής εργασίας και την πρόοδο στη χρηματοδότηση. Αντίστοιχα οι Γερμανοί ως πρώτο πρόβλημά τους αναγνωρίζουν την εύρεση πελατών. Δηλαδή, υπάρχουν ανεπτυγμένες οικονομίες, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί μέσω των πλεονασμάτων που έχουν τεχνητά δημιουργήσει από το Νότο τα ξέρουμε, να μην τα ξανααναλύσουμε αυτά, αλλά φανταστείτε το πρόβλημα του Νότου και της Ελλάδος, είναι το να βρει χρηματοδότηση και να έχει ελεγχόμενο κόστος παραγόμενων προϊόντων, για να είναι ανταγωνιστικός, έστω προς τη Βόρεια Ευρώπη, έστω προς τους γείτονές του, παράλληλα δεν έχει καμία πρόσβαση στη χρηματοδότηση.

Π/φος	Δ/φος	Ημερομηνία	Όνομα αρχείου
ΓΑΡΔΙΚΑ		25.11.2015	ECCO1125.GV1

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΑΜΜΕΝΟΥ, Γενικού Εισηγητή των ΑΝ.ΕΛ.)

Η πρόσβαση στη χρηματοδότηση μαζί με την καταστροφή που είχε επέλθει στις τράπεζες από το PSI και θα τα πούμε τώρα, σε λίγο και για το Τ.Χ.Σ. και για την αξία των μετοχών από το 2012 έως τώρα - αυτά είναι νούμερα που δεν μπορούν να αμφισβητηθούν από κανέναν - έφεραν έναν φόβο στον Έλληνα επιχειρηματία. Υπάρχει το πρακτικό πρόβλημα που ανέλυσα χθες, ότι όταν δημιουργείς ένα χάσμα μεταξύ καταθέσεων και χορηγήσεων, αλλά και ένα επίσης πολύ μεγάλο χάσμα χρηματοδοτικό στα κόκκινα δάνεια, τα οποία από τα 13 δις το 2008 και 22 δις το 2009, έφτασαν στα 78 δις. κόκκινα δάνεια - καταναλωτικά, στεγαστικά και επιχειρηματικά - το 2014 το Δεκέμβριο, δηλαδή, είχαμε 53 δις αύξηση στα κόκκινα επιχειρηματικά δάνεια και στα καταναλωτικά και στεγαστικά, για αυτό το πόσο απλά εμείς γνωρίζουμε και αυτό γνωρίζει ο κόσμος, ότι δεσμεύεται αυτό το ποσόν από τα κεφάλαια των τραπεζών και δεν βγαίνει στην αγορά, για να δεσμεύσει επισφάλειες οι οποίες θα καλύψουνε τυχόν απώλειες από τα κεφάλαια των κόκκινων δανείων.

Όλο αυτό, έφερε τον Έλληνα επιχειρηματία και ο δείκτης είναι ότι ο μεγαλύτερος φόβος του - και θα σας πω και σε σχέση με τη Γερμανία - ήταν ότι δεν πηγαίνει να ζητήσει δάνειο από την τράπεζα, διότι φοβάται την απόρριψη. Δεν ήταν τόσο και το θέμα ότι οι τράπεζες δεν είχαν κεφάλαια - που πρακτικά δεν είχαν κεφάλαια - αλλά όλο το αρνητικό κλίμα στην οικονομία.

Θα σας δείξω μόνον για να δείτε τη διαφορά του δείκτη ότι η Ελλάδα είναι αυτή – το μπλε και φαίνεται το πόσο μεγάλη είναι η διαφορά, ο φόβος του Έλληνα. Φόβο δεν έχει κανένας άλλος και το ίδιο μπλε είναι και όλες οι άλλες χώρες της ευρωζώνης, δεν φοβάται κανένας και αυτές που ήταν σε ύφεση δεν φοβόταν να πάνε στην τράπεζα, αλλά η δική μας οι επιχειρηματίες, φοβόντουσαν τον φόβο της απόρριψης.

Η απόρριψη για έναν επιχειρηματία - για όσους από εμάς έχουμε εργαστεί και είχαμε δάνεια και σχέσεις με το δημόσιο και με τις τράπεζες - είναι κάτι το οποίο σε στιγματίζει και αυτό θα το δούμε και θα το λύσουμε - αν θέλετε και - σε αυτή την Κυβέρνηση, σε σχέση με το τι στρατηγική θα ακολουθήσουμε για την ανάπτυξη της χώρας από δω και πέρα.

Π/φος	Δ/φος	Ημερομηνία	Όνομα αρχείου
ΓΑΡΔΙΚΑ		25.11.2015	ECCO1125.GV1

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πούμε, ότι πέρα από την φτωχοποίηση της ελληνικής οικογένειας, όταν καταφέραμε από το 2009 έως το 2014 από 285,8 δισεκατομμύρια ευρώ - τα οποία ήταν τα δάνεια στην αγορά το 2009, να τα φτάσουμε - στα 232 δισεκατομμύρια ευρώ το 2014. Η διαφορά, είναι 53 δισ. € χορηγήσεις των τραπεζών μας, προς την ελληνική οικονομία. Χάσαμε 53 δισεκατομμύρια χορηγήσεων και σας εξήγησα πριν για ποιο λόγο, τεχνητό αλλά και ψυχολογικό. Συγχρόνως, το ίδιο ποσό και εδώ αποδεικνύεται αυτό που λέω, 56 δισ αυξήθηκαν οι επισφάλειες και αν θέλετε τα κόκκινα στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια των Ελλήνων. Αυτό έφερε ένα τέλμα στην οικονομία.

Εδώ, να συμφωνήσουμε όλοι και δεν πρέπει κάποια στιγμή να πούμε, ότι πολύ ωραία πολιτικά την εποχή εκείνη, το 2012, είπατε όλοι μαζί σαν βουλευτές σε αυτή την Βουλή, τότε, είπατε ένα μεγάλο μπράβο στον κ. Βενιζέλο, για το έγκλημα του PSI, πρακτικά όμως πρέπει να ζητήσει συγνώμη ο κ. Βενιζέλος και νομίζω ότι ο κ. Σαμαράς, από τον ελληνικό λαό, που τον στήριξε αργότερα.

Το PSI, κατέστρεψε τις τράπεζες κατά 37,8 δισ ευρώ το ενεργητικό τους. Αυτό έγινε, όχι γιατί υπήρχε κάποιος εθελοντισμός, ούτε επειδή έπρεπε να γίνει - να κουρέψουμε τότε τα ομόλογα του ελληνικού δικαίου - έγινε διότι: Πρώτον, δεν υπήρχε κανένας εθελοντισμός. Δεύτερον, δεν υπήρχε καμία συμμετοχή παγκόσμια αυτών που έπρεπε να συμμετέχουν στο κούρεμα και αναγκαστήκαμε για να φτάσουμε το ποσοστό που έπρεπε βάση των κανόνων του εθελοντικού - αν θέλετε – κουρέματος, να βάλουμε τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τις ελληνικές τράπεζες μέσα, να τις καταστρέψουμε, για να πιάσουμε το στόχο.

Ναι, έπεσε, το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, έπεσε το κόστος εξυπηρέτησης των τόκων και από 14 δισ πήγε - όχι στα 5,5 που λένε - ξεκίνησε από τα 8,7 πήγε στα 7 και αυτή την περίοδο είναι στα 5,8 με 6 δισ ευρώ.

Συγχρόνως όμως, επειδή δεν διάβασε κάποιος την Σύμβαση του PSI, οι οποίες είναι τέσσερις Συμβάσεις διαφορετικές και εάν κάνει πράξη τα πόσα χρήματα δανειστήκαμε για το κούρεμα που κάναμε στις τράπεζες, θα δει ότι ξεπερνάει το ποσό αυτό. Δανειστήκαμε 48,2 δισ ευρώ για την ανά κεφαλαιοποίηση, συγχρόνως όμως - και τα βάλουμε στο Τ.Χ.Σ., συγχρόνως όμως - δανειστήκαμε και χρήματα, τα οποία τα δώσαμε - αν θέλετε - για να

Π/φος	Δ/φος	Ημερομηνία	Όνομα αρχείου
ΓΑΡΔΙΚΑ		25.11.2015	ECCO1125.GV1

δώσουμε και κίνητρο και ειδικά για τα ομόλογα, σε αυτούς οι οποίοι υποτίθεται θα συμμετείχαν εθελοντικά, δεν υπήρχε τίποτα το εθελοντικό. Δανείστηκε ο ελληνικός λαός, να λαδώσει αυτούς που δεν ήθελαν να συμμετέχουν και τελικά, δεν συμμετείχαν και όσοι έπρεπε, και αυτοί που δεν έπρεπε να συμμετέχουν, είναι αυτοί που κρατούν τα ομόλογα και αυτή τη στιγμή εκβιάζουν και έρχονται και πληρώνονται στο άρτιο.

Από το 2009 έως το 2013, το εισόδημα εξαρτημένης εργασίας - και θα μιλάω σε δισεκατομμύρια και όχι σε δείκτες - μειώθηκε κατά 25 δις ευρώ, οι επιδοτήσεις μειώθηκαν κατά 200 εκατομμύρια ευρώ, το εισόδημα της περιουσίας κατά 1,7 δις ευρώ, οι κοινωνικές εισφορές και οι παροχές κατά 16 δις. € και οι μεταβιβάσεις κεφαλαίου κατά 157 δις ευρώ και οι λοιπές πηγές εσόδων 2,6 δις ευρώ. Συνολικά, χάθηκαν - σε αυτούς τους δείκτες που είπα - μόνον 46,6 δις ευρώ.

Συγχρόνως, από το 2009 έως το 2014, οι τόκοι και τα χρεολυσία - θα σας πω τα σύνολά τους - ήταν 205 δις., τα οποία έληγαν και τα οποία, ανακοινώθηκαν. Δηλαδή, αναγκαστήκαμε να δανειστούμε από τους εταίρους αυτά τα χρόνια, για να ανακυκλώσουμε το χρέος και να το αντικαταστήσουμε με νέο.

Π/φος ΔΕΔΕΣ	Δ/φος ΔΕΔΕΣ	Ημερομηνία 25.11.2015	Όνομα αρχείου EDCO1125..PD1
-----------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------------

(Συνέχεια ομιλίας του κυρίου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ, Γενικός Εισηγητής των ΑΝ.ΕΛ.)

Τα δημόσια έσοδα αντίστοιχα, ενώ τα έξοδα μας μόνο για τόκους και χρεολυσία ήταν 215, 9 δις, τα δημόσια έσοδα ήταν 287 δισεκατομμύρια ευρώ, δηλαδή είχαμε αν θέλετε ένα περίσσευμα, να το πω, γύρω στα 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό το περίσσευμα δυστυχώς δεν ήταν ταμειακό, αλλά μόνο λογιστικό.

Καταφέραμε τα χρόνια της ύφεσης των προηγούμενων κυβερνήσεων να φέρουμε την Ελλάδα πρώτη στις φτωχές οικογένειες σε όλη την Ευρώπη. Ήταν μια εξαιρετική επιτυχία. Φτωχή οικογένεια, φτωχές τράπεζες, κατεστραμμένες από το PSI και οικονομική δυσπραγία, διότι δεν υπήρχε ζήτηση και δεν υπήρχε καμία εμπιστοσύνη στην ελληνική διακυβέρνηση. Και φυσικά υπήρχαν πάρα πολλοί άνεργοι, οι οποίοι με την καταστροφή των ασφαλιστικών ταμείων δημιουργούσαν τεράστιες και ανακυκλούμενες τρύπες σε όλα τα μελλοντικά προβλεπόμενα έσοδα, τόσο στα ασφαλιστικά ταμεία, όσο και στα υπόλοιπα έσοδα από την κατανάλωση όπως είναι τα έμμεσα και τα άμεσα.

Είτε οι φόροι οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 734%, όπως είπαν οι Γερμανοί στη δικιά τους μελέτη αλλά και οι έμμεσοι φόροι και οι άμεσοι φόροι, αλλά πόσο μάλλον αυξήθηκε και το κόστος διαβίωσης, διότι εκεί είχαμε ένα πλασματικό ποσοστό πληθωρισμού, το οποίο ήταν υποτίθεται πάρα πολύ χαμηλό, αλλά πρακτικά είδαμε αυξήσεις σε όλα μα όλα τα προϊόντα.

Να πούμε και δύο τρεις αριθμούς, οι οποίοι είναι επίσης πραγματικοί. Από το 2010 έως το 2014 τα μέτρα που παρθήκανε και πάμε τώρα στην ουσία ήταν 58,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Εάν το διαιρέσουμε τα δύο τρίτα περίπου ήταν του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και το ένα τρίτο της Ν.Δ. από το 2012 στη μέση, μέχρι το τέλος του 2014. 58,4 δισεκατομμύρια μέτρα σε πέντε χρόνια.

Εμείς ερχόμαστε εφόσον, όπως έχω εξηγήσει έχουμε ζήσει και μας έχει βρει όλη αυτή η φούσκα της καταστροφής στο κεφάλι σαν κυβέρνηση να διαχειριστούμε τη διαπραγμάτευση και να διαχειριστούμε τα νούμερα και όχι μόνο να κριθούμε από τον προϋπολογισμό, ο οποίος όπως έχουμε πει είναι, προϋπολογίζουμε τα έσοδα της επόμενης χρονιάς.

Π/φος ΔΕΔΕΣ	Δ/φος ΔΕΔΕΣ	Ημερομηνία 25.11.2015	Όνομα αρχείου EDCO1125..PD1
-----------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------------

Είμαστε εδώ να τον εκτελέσουμε σωστά και όχι να τον εκτελέσουμε σωστά για να κόψουμε και να βάλουμε φόρους, αλλά εφόσον αυτή η συμφωνία που έχουμε κάνει με τους εταίρους μας φέρνει και μας δίνει το δικαίωμα να έχουμε παράλληλα έσοδα και όχι να εκτελέσουμε αυτό το προϋπολογισμό και να κοιμηθούμε ήσυχοι ότι πετύχαμε αυτό που υπογράψαμε τη συμβατική μας υποχρέωση.

Και συγχρόνως εδώ και μια μικρή παρένθεση και να συγχαρούμε τον Υπουργό και θα ήθελα να μας πει και του δίνω αν θέλετε το δικαίωμα για ένα λεπτό από το χρόνο μου, να μας πει τα νέα που διάβασα για τους 10.500 λογαριασμούς που βρήκαμε στην Ελβετία και τους λογαριασμούς στην Γερμανία.

Δηλαδή, λίστα Γερμανίας 10.000 Έλληνες μόνο σε δύο περιφέρειες της Γερμανίας, καταφέραμε εμείς σαν κυβέρνηση να φέρουμε τους λογαριασμούς να ελέγξουμε τη φοροδιαφυγή. 10.500 λογαριασμοί σε λίστα στην Ελβετία κατάφερε αυτή η κυβέρνηση να τους ελέγξει για φοροδιαφυγή..

Τα τελευταία πέντε χρόνια είδαμε στικάκια να πηγαινοέρχονται, κανένας να μην ελέγχει κανέναν, να μιλήσουμε για τα έσοδα του Φ.Π.Α.; Να μην κουράσω με αριθμούς. Έχω μπροστά μου και τα έσοδα του 2013, του 2014 και του 2015. Τι εισπράχτηκε σε Φ.Π.Α και τι δεν εισπράχτηκε και ποια είναι η διαφορά στην εισπραξη του Φ.Π.Α στη δική μας κυβέρνηση.

Η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Υπήρχε φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. Αυτή η κυβέρνηση μαζεύει τις λίστες και ο κ. Παπαγγελόπουλος και ο κ. Αλεξιάδης και ο κ. Τσακαλώτος και εμείς βοηθάμε για να φέρουμε έσοδα από κει που δεν υπήρχαν για να μπορέσουμε να απαλύνουμε τα μέτρα τα οποία σωρευτικά το 2015 και 16 θα βαρύνουν την ελληνική οικογένεια και ελληνική οικονομία. Αλλά εμείς θα φέρουμε παράλληλα έσοδα, τα οποία αν θέλετε θα απομειώσουν αυτό το ποσοστό, το οποίο θα φέρει αν θέλετε σε δυσκολία την ελληνική οικογένεια.

Η εξαιρετική διακυβέρνηση ειδικά των πρώτων 2,5 ετών του ΠΑ.ΣΟ.Κ., η οποία με τη συνέργεια του κ. Γεωργίου της ΕΛ.ΣΤΑΤ το 2009 με το μαγείρεμα των αριθμών και μετά το συγχωροχάρτι που έδωσε αν θέλετε κ. Σαμαράς στον κ. Παπανδρέου μετά την διακυβέρνηση και με τον κ. Βενιζέλο μας έφεραν σε μια κατάσταση τραγική.

Π/φος ΔΕΔΕΣ	Δ/φος ΔΕΔΕΣ	Ημερομηνία 25.11.2015	Όνομα αρχείου EDCO1125..PD1
-----------------------	-----------------------	---------------------------------	---------------------------------------

Αυτά τα δισεκατομμύρια ευρώ που δανειστήκαμε σαν ελληνικό δημόσιο ήταν όλα με μπροστοβαρή μέτρα τα οποία δεν υπήρχε κανένας λόγος να τα πάρουμε.

Αν κάποιος καθίσει και διαβάσει τις εκθέσεις του διεθνούς νομισματικού ταμείου και όλων των οργανισμών που ήταν άμεσα εμπλεκόμενοι με την ελληνική οικονομία όλ' αυτά τα χρόνια, θα δει ότι και οι ίδιοι είχαν μια απορία. Εφόσον τα μέτρα που χρειαζόταν για να μειώσετε το έλλειμμα σας ήταν στο 11% του Α.Ε.Π. για την π **EDCO1125..PD1**ήρατε μέτρα 19% του Α.Ε.Π.; Δεν το καταλάβαιναν και οι ίδιοι. Εμείς περνάμε μέτρα σχεδόν διπλάσια του Α.Ε.Π. για να καλύψουμε ένα έλλειμμα υποδιπλάσιο.

Π/φος	Δ/φος	Ημερομηνία	Όνομα αρχείου
ΑΚΡΙΒΟΥ	ΠΑΠΑΔΑΚΗ	25.11.2015	EECO1125.AE1

(Συνέχεια ομιλίας κ. Δημητρίου Καμμένου, Γενικός Εισηγητής των ΑΝΕΛ)

Το έλλειμα του 9,1% που παρεδώθη ήταν ένα έλλειμα, εάν θέλετε, πραγματικό. Το υπόλοιπο μένει να δούμε αν ήταν πραγματικό, αλλά, δεν μπορούμε να καλύψουμε την πολιτική αδυναμία της εκτέλεσης ή της μη διαπραγμάτευσης των 4 ετών από το 2010 ως το 2014, λέγοντας, ότι η κυβέρνηση του κ. Καραμανλή έδωσε πολύ λάθος νούμερα και εξαπάτησε την Ευρώπη που αν κάποιος διαβάσει τα review από το 2003 έως το 2009 της Eurostat θα του σηκωθούν οι τρίχες, έχει δεν έχει. Θα δούμε, ότι κανένας δεν έπαιρνε ευθύνη για τίποτα. Ο καθένας έλεγε ότι θέλει και οι άλλοι από μακριά έλεγαν. Ναι πάρα πολύ ωραία τα ψεύτικα νούμερα, τελικά караφλιάσαμε όλοι, διότι, ο κ. Ντράγκι όταν ήταν κεντρικός τραπεζίτης στην Τράπεζα της Ιταλίας έκρυβε το έλλειμά του με την Goldman Sacks πάλι μέσω up με τις κεντρικές του τράπεζες και μάλιστα με δύο τράπεζες για να μην τις χρεωκοπήσει.

Μετά, ο ίδιος έγινε πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας της Ευρώπης. Ο κ. Παπαδήμος έκανε το ίδιο. Μας έβαλε με τον κ. Γιάννο 32 δισεκατομμύρια – να μην τα προσθέσω σαν τον κ. Κουτσούκο – αλλά σωρευτικά ένα κόστος των swaps, για να κρύψουμε το χρέος με τα επιτόκια στο γιέν το 2000. Όλοι χαρήκανε. Ο κ. Παπαδήμος έγινε πρωθυπουργός, ήταν και μέλος στη ΦΕΤ στη Βοστώνη, πήγε και στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα και τελικά τι κάνανε; Αυτοί οι άνθρωποι εκτελέσανε μία αποστολή. Ήταν για ένα τρίμηνο ο ένας και για ένα χρόνο ο άλλος σε μια θέση, έτσι ώστε να φέρουν το χρέος της Ευρώπης τούμπα με την Ελλάδα μπροστά, να καταστρέψουν την ελληνική οικονομία και να καταφέρουν τι; Να βάλουν τον ευρωπαϊκό φορολογούμενο και τον Έλληνα στο να αισθάνεται ένοχος.

Όταν ρωτήσαμε τους Γερμανούς οικονομολόγους στη Βουλή, πείτε μας σας παρακαλώ πολύ, τι μας έχετε δανείσει; Μας κοιτάγανε στα μάτια αλλήθωροι. Λέω, τι μας έχετε δανείσει; Σαν οικονομολόγοι στη Γερμανία, λέω πείτε μας, τι μας έχετε δανείσει; Θέλουμε να ξέρουμε τι σας χρωστάμε, πότε μας τα δώσατε, τι μας εκταμιεύσατε, τι τόκος υπήρχε; Δεν υπήρχε ποτέ μια απάντηση.

Π/φος	Δ/φος	Ημερομηνία	Όνομα αρχείου
ΑΚΡΙΒΟΥ	ΠΑΠΑΔΑΚΗ	25.11.2015	EECO1125.AE1

Εδώ, υπάρχει μια μεγάλη εξαπάτηση. Πάρθηκαν μέτρα και κατέστρεψαν την ελληνική οικονομία και έρχεται αυτή η κυβέρνηση να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και μας ζητάνε να απολογηθούμε που βρήκαμε 55 δις, να πληρώσουμε τα δάνειά τους της επόμενης 3τίας; Αντί να ζητήσουν αυτοί συγνώμη που μας φόρτωσαν 253 δις δάνεια, τα οποία είναι στα 82% με 87% αέρας, ομόλογα και εγγυήσεις δημοσίου των κρατών και το 20% το πολύ ήδη μετρητών συν τα δάνεια του ΔΝΤ, να μας ζητήσουν συγνώμη που εμείς τα δάνεια και τα χρέη τα δικά τους της επόμενης τριετίας, τα πάμε στα 32,5 χρόνια με 1%, αντί να λήγουν σε 3 χρόνια με 4%. Έτσι θα μπορούμε να πούμε ότι τα καταφέρατε, αλλά κάνατε λάθος στο μείγμα. Έτσι να καθίσω να το συζητήσω αλλά, να ζητήσω εγώ συγνώμη; Ποιος πρέπει να ζητήσει συγνώμη; Εγώ, ο κ. Μαντάς, ο κ. Τσακαλώτος;

Νομίζω ότι ο Έλληνας πολίτης θα εκτιμούσε ιδιαίτερα ώστε να πει. Το ασφαλιστικό μου ταμείο το τιμωρήσατε με το PSI και ζητήστε συγνώμη. Έχετε ευθύνη όλοι οι πολιτικοί και οι 300 όμως, ασχέτως χρώματος και πολιτικής παράταξης, να βρείτε μία λύση, εγώ να ξαναβρώ δουλειά, το ασφαλιστικό μου ταμείο να ξαναείναι εύρωστο και βιώσιμο, να προβείτε αν θέλετε σε ένα συγκεκριμένο κόστος στο πως θα επενδύσετε και τι θα κάνετε πάνω σε αυτό για να έχουμε λεφτά εμείς και οι μελλοντικές γενιές σαν ασφαλισμένοι και όχι όλοι οι νέοι σήμερα, να λένε τι να δουλέψω; Μα αν δουλέψω δεν θα πάρω ποτέ σύνταξη.

Φθάνουμε στην απαξίωση και επίσης φθάνουμε στον αρνητισμό τον ψυχολογικό, όπως είχαν οι Έλληνες επιχειρηματίες. Δεν πάνε να δουλέψουν σε κανονική εργασία, γιατί λένε δε θα πάρω ποτέ σύνταξη. Όπως και ο Έλληνας βιομήχανος ή επιχειρηματίας δεν πήγε να πάρει δάνειο από το φόβο του ότι δεν θα του δώσουν δάνειο και δεν ήθελαν να καταστραφούν.

Αυτός ο προϋπολογισμός και αυτή η κυβέρνηση θα φέρει μπροστά και το ταμείο αξιοποίησης της ελληνικής περιουσίας, θα φέρει μπροστά το επενδυτικό ταμείο και το επενδυτικό funds, το οποίο μαζί με τον κ. Γιούνκερ έχει αυτή τη στιγμή εξελιχθεί σε ένα μηχανισμό υλοποίησης προγραμμάτων και έρευνας στην Ευρώπη, για την ανάπτυξη της Ευρώπης σε υποδομές σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και σε άλλα πολλά ζητήματα.

Π/φος	Δ/φος	Ημερομηνία	Όνομα αρχείου
ΑΚΡΙΒΟΥ	ΠΑΠΑΔΑΚΗ	25.11.2015	EECO1125.AE1

Αυτή η κυβέρνηση είναι η μόνη που σχεδίασε τη νέα αναπτυξιακή τράπεζα και το πώς θα πρέπει αυτός ο μηχανισμός, αυτός ο μοχλός ανάπτυξης μαζί με τα πακέτα των ευρωπαϊκών, μαζί με τα πακέτα των αποκρατικοποιήσεων και της ενίσχυσης της ελληνικής οικονομίας μέσω της αξιοποίησης της ελληνικής περιουσίας να φέρουνε μία καλύτερη μέρα για το ελληνικό δημόσιο και τον Έλληνα φορολογούμενο.

Πάμε τώρα να δούμε για τις αποκρατικοποιήσεις. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να φοβόμαστε. Είναι αξιοποίηση της περιουσίας.

Π/φος	Δ/φος	Ημερομηνία	Όνομα αρχείου
ΛΥΡΗ	ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ	25.11.2015	EFCO1125.XL1

(Συνέχεια ομιλίας κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΜΜΕΝΟΥ, Γενικού Εισηγητή των ΑΝΕΛ)

Σε ερώτησή μου στον κύριο Μάρδα που πήγαν τα χρήματα των αποκρατικοποιήσεων των τελευταίων ετών 3,2 δις, κάπου τα βρήκαμε, αλλά δεν τα βρήκαμε όλα. Δεν αναλύω γιατί είναι και ένα ζήτημα εθνικό. Η δική μας κυβέρνηση καταφέρνει μέσα από την εκτέλεση αυτού του προϋπολογισμού για τον οποίο θα ελεγχθούμε για την εκτέλεσή του, για καλύτερα απ' αυτά τα νούμερα και όχι για χειρότερα απ' αυτά που υπολογίζουμε σήμερα. Για να σώσουμε την Ελλάδα και την ελληνική οικονομία και να μην χρεωκοπήσουμε. Για να πάρουμε κάτω από 6 δις κεφάλαια ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών και όχι 25 που είχαν προϋπολογιστεί σαν πλαφόν. Για να μπει στο δημόσιο χρέος ένα ποσόν ελεγχόμενο της τάξεως των 60 με 65 δις ευρώ, όταν εκταμιευθεί και εάν εκταμιευθεί στην τριετία και εφόσον θα το έχουμε δει και θα κλείσει στο τέλος για την αναδιάρθρωση του χρέους. Άρα, θα έχουμε πολύ ανταγωνιστικό δείκτη χρέους προς ΑΕΠ, για να μπορέσουμε κάποια στιγμή να βγούμε στις αγορές.

Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα έπρεπε να γίνει έτσι και όλοι μαζί να προσπαθήσουμε στις 31 Μαρτίου του 2016 να έχουν λήξει οι έλεγχοι κεφαλαίων ειδικά στα επιχειρηματικά δάνεια. Διότι, δεν θα μπορέσει αυτή η οικονομία να βρει το ρυθμό της.

Οι επενδυτές στις τράπεζες και οι επενδυτές που περιμένουν αυτή τη στιγμή να μπουν στην Ελλάδα περιμένουν μια σαφή εικόνα, μιας διακυβέρνησης και μιας Βουλής 300 Ελλήνων, οι οποίοι θέλουν το καλό της πατρίδας τους αλλά να προστατέψουν και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και των τραπεζών, οι οποίες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί με πάρα πολύ αίμα και κόπο τα τελευταία 2,5 χρόνια.

Θα καταθέσω όταν έρθει η ώρα και στη Βουλή για να μην φάω το χρόνο σας, όλες τις μελέτες και τις αναλύσεις του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για την απαξίωση των τραπεζών. Διότι ακούμε τώρα και κάποιες τύπου απειλές: «εσείς που τις τράπεζες». Εμείς; 38 δις χρωστάτε από το ΠΑΣΟΚ για αρχή. Σας έχουμε χρεωμένους και σας στέλνουμε το πολιτικό τιμολόγιο. 38 δις για το κούρεμα. Όταν μας γυρίσετε τα 38 δις και σας χαρίσουμε τα χρέη του κόμματός σας, τότε θα σας μιλήσουμε πολιτικά για όλα τα υπόλοιπα.

Π/φος	Δ/φος	Ημερομηνία	Όνομα αρχείου
ΛΥΡΗ	ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ	25.11.2015	EFCO1125.XL1

Επίσης, θα μας γυρίσετε εσείς του ΠΑΣΟΚ άλλα 14 δις τουλάχιστον για τα ασφαλιστικά ταμεία. Σας έχουμε κόψει δύο τιμολόγια σαν λαός και σας τα έχουμε στείλει συστημένα και θα μπειτε στον πολιτικό Τειρεσία. Πρέπει να ζητήσετε συγγνώμη.

Εμείς εδώ ερχόμαστε να διαχειριστούμε τι; Το ότι οι μετοχές των τραπεζών ήταν 48 και τις πήγε η διακυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ στα 11; Έτυχε να πάει σε εμένα που «σκάει το μπαλόνι» σε επτά μήνες διαπραγμάτευσης, από τα 11 στα 7; Εγώ δηλαδή πρέπει να χάσω 7 με 8 δις κεφαλαιοποίησης, οι άλλοι έχουν χάσει 30 και θα ζητήσω εγώ συγγνώμη;

Τίνος ήταν υπάλληλος η Σακελλαρίου; Δικός μου; Εγώ την προσέλαβα; Η Σακελλαρίου έχει κάνει όλες τις εκθέσεις του ΤΧΣ. Αυτή λέει την αλήθεια για την απαξίωση των κεφαλαίων. Αυτή λέει όμως και την αλήθεια και δεν διαβάξει κανένας σωστά, ότι το δημόσιο έχει έσοδα και από τα ομόλογα που δανείστηκε για να κάνει ανακεφαλαιοποίηση. Μας είπε κανένας γιατί μας χρέωναν και τόκο;

Δηλαδή ήρθε κάποιος, σου έδωσε το ομόλογο του EFSF δανεικό, εσύ κερδίζεις έσοδα γιατί αυτό έχει κουπόνι και κερδίζεις σαν ομόλογο και συγχρόνως σου βάζουν και τόκο. Σε ποια σύμβαση υπάρχει αυτό; Θα ζητήσετε συγγνώμη για την αδιαφάνεια της οικονομικής συναλλαγής ενός κράτους όχι ενός μπακάλικου; Με μηχανισμούς στο Λουξεμβούργο ανώνυμης εταιρίας στο οποίο δεν έχετε άδεια τράπεζας και μου βάλσατε μέσα στη σύμβαση ότι το ελληνικό δημόσιο δεν θέλει να πάρει άδεια τράπεζας.

Μιλώ για τον EFSF. Από πού ως που εσείς πήρατε εξουσιοδότηση να πείτε ότι δεν θέλω να πάρει άδεια τράπεζας; Μου χρεώνει επιτόκιο, στο οποίο μου κάνατε χάρη και το κουρέψατε. Χρέωναν τόκους εκταμίευσης δανείων 650 εκατ. ευρώ το χρόνο. Έξοδα φακέλου και τόκους διαχείρισης χρέους συν τους τόκους τα έκαναν 50 με 70 το χρόνο.

Να πω ότι υπάρχει ταμειακό πρωτογενές πλεόνασμα στον προϋπολογισμό 3,2 δις; Ο μόνος που θα μπορούσα να καθίσουμε να συζητήσουμε σοβαρά γι' αυτό θα ήταν ο κ. Σταϊκούρας. Ελπίζω αυτή η Επιτροπή να συνέρχεται κάθε τρίμηνο και να ελέγχει την εκτέλεση του προϋπολογισμού να δούμε απολογιστικά τι κάνουμε. Πηγαίνουν καλά τα έσοδα και τα έξοδα; Συνηγορούν όλοι; Φέραμε έξτρα έσοδα; Υπάρχει το πρωτογενές;

Π/φος	Δ/φος	Ημερομηνία	Όνομα αρχείου
ΛΥΡΗ	ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ	25.11.2015	EFCO1125.XL1

Π/φος	Δ/φος	Ημερομηνία	Όνομα αρχείου
ΛΥΡΗ	ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ	25.11.2015	EFCO1125.XL1

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Γενικός Εισηγητής των ΑΝ.ΕΛΛ.): Τα είδα, όλα τα βλέπω, αφού τα έχουμε πει.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Γενικός Εισηγητής των ΑΝ.ΕΛΛ.): Τα έχω δει τα φορολογικά έσοδα.

Δεν θέλω να είναι αυτός ο προϋπολογισμός ούτε της Αριστεράς, ούτε της Δεξιάς, ούτε του Δημήτρη, ούτε του Δημήτρη, ούτε του Αλέξη, ούτε του Χρήστου. Είναι ένας προϋπολογισμός των Ελλήνων, ένα νέο ξεκίνημα, ένα νέο συμβόλαιο, το οποίο σημαίνει ότι καταφέραμε, ματώσαμε και πήραμε τα λεφτά για να μην χρεωκοπήσουμε και για να μπορέσουμε, το Μάρτιο, συμβατική υποχρέωσή μας είναι, να καταθέσουμε ένα ελληνικό αναπτυξιακό σχέδιο.

Να μην το ξεχνάμε αυτό. Ποια άλλη κυβέρνηση το έχει κάνει αυτό; Ποια άλλη κυβέρνηση είχε πετύχει να πει «ναι», θα βάλω στο τραπέζι και το χρέος, δώστε μου και τα λεφτά για την τριετία, «εγώ θα κάνω αυτό το πρόγραμμα, θα ματώσω πολιτικά και όχι μόνο, έχω, όμως, το δικαίωμα να φέρω και άλλα μέτρα». Επιπλέον, δεν έχουμε βάλει μέσα έξτρα έσοδα από τις λίστες. Αυτά δεν τα προϋπολογίσαμε, διότι δεν είναι μόνιμης και σίγουρης απόδοσης, να το ξέρουμε όλοι. Αυτά τα έσοδα θα έλθουν και εδώ θα ελέγξουμε και τον κ. Αλεξιάδη και τον κ. Παπαγγελόπουλο, εάν τα δέκα χιλιάδες ονόματα της Γερμανίας και τα δέκα χιλιάδες πεντακόσια ονόματα της Ελβετίας, μου έφεραν 1, 2, 5, 10, 50 εκατομμύρια.

Για να γυρίσω σε αυτούς που λένε και δεν ξέρουν και καλά ελληνικά, ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, είναι στην κατανάλωση και δεν είναι στο φόρο παραγόμενου προϊόντος. Είναι σε αυτόν που πληρώνει 10 € το μπουκάλι, που το παίρνει από την κάβα ή από τον χονδρέμπορο, ότι μπορώ να το κόψω και αυτό ακόμα, που δεν το βάζω και στις εξαγωγές.

Εδώ θα πρέπει να προσέξουμε στον προϋπολογισμό και μιλάω για εμάς την Κυβέρνηση. Θα καταθέσω στην Ολομέλεια και όχι τώρα γιατί δεν έχει κάποια ουσία σήμερα, τα στοιχεία του προϋπολογισμού της γερμανικής βουλής, η οποία έχει πάρει, αυτή τη στιγμή,

Π/φος	Δ/φος	Ημερομηνία	Όνομα αρχείου
ΛΥΡΗ	ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ	25.11.2015	EFCO1125.XL1

μέτρα και επισφάλειες για το κόστος των λαθρομεταναστών και των μεταναστών, τους οποίους θα υποδεχθεί τα επόμενα δύο χρόνια, ύψους 12 έως 18 δισεκατομμυρίων ευρώ. Έχει κάνει πρόβλεψη, με συμπληρωματική δήλωση, στον προϋπολογισμό της για έλλειμμα η Γερμανία, λόγω των μεταναστών.

Εδώ, τι πρέπει να κάνουμε εμείς; Όχι να αντιγράψουμε αυτό που κάνουν οι Γερμανοί, πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε ότι όταν μιλάμε για μετανάστες δεν θέλουμε λεφτά για να κλείσουμε ντουβάρια και δέκα Αμυγδαλέζες. Η κοστολόγηση των Γερμανών, των τεχνοκρατών, ανά κεφάλι, στην αναπτυγμένη Γερμανία είναι 12.570 ευρώ, το χρόνο. Για να κάνετε τις πράξεις, είναι 12.570 επί οκτακόσιες χιλιάδες, που θέλουν να πάρουν. Αυτό το κόστος εμπεριέχει σίτιση, ασφάλιση, εκπαίδευση, φύλαξη, στέγαση και εκπαίδευση στο να προσαρμοστούν στη γερμανική κοινωνία και να εκπαιδευτούν και σε ειδικότητες για να μπουν στη βιομηχανία και στο περιβάλλον εργασίας της Γερμανίας.

Εμείς τι κάνουμε; Εμείς, θα πρέπει, όχι να ζητήσουμε 30 εκατομμύρια, για τοίχους. Για τοίχους, 30 εκατομμύρια, μπορώ να σας φέρω από πέντε χορηγούς, που τους έχουμε ταΐσει, τους εργολάβους και να μας κάνουν τζάμπα πέντε Αμυγδαλέζες. Εδώ πρέπει να κάνουμε ένα πρόγραμμα για να καθίσουμε όλοι μαζί, με μια διακομματική επιτροπή, να δούμε πώς θα κάνουμε τους μετανάστες ένα παραγωγικό μέρος της ελληνικής κοινωνίας και πόσο θα μας κοστίσει αυτό και παρακαλώ, εάν χρειαστούν έξτρα χρήματα, να μην τα βάλουμε στον έλληνα φορολογούμενο. Εάν χρειαστούν, επαναλαμβάνω, έξτρα χρήματα διαχείρισης του κόστους των μεταναστών, δεν θα τα βάλουμε στον έλληνα φορολογούμενο, αυτά τα χρήματα πρέπει να έρθουν από τους ευρωπαίους.

Ευχαριστώ πάρα πολύ.