

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΖ΄ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄

ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΑΔΙΟΡΩΤΑ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

(Άρθρο 40 παρ. 1 Κ.τ.Β.)

Στην Αθήνα, σήμερα, 24 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09.50.΄, στην Αίθουσα **Γερουσίας της Βουλής**, συνήλθε σε συνεδρίαση η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Μάκη Μπαλαούρα, με θέμα ημερήσιας διάταξης την εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017»

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Αναπληρωτής Οικονομικών, κ. Γεώργιος Χουλιαράκης, καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ (Γενικός Εισηγητής των ΑΝ.ΕΛ.): Αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινώντας την εισήγησή μου για τον Προϋπολογισμό του 2017 αισθάνομαι την υποχρέωση να επισημάνω, ότι από την διετή πείρα μου στην Βουλή και την προηγούμενη εμπειρία μου στην αγορά, σε σχέση με την οικονομία και τα οικονομικά, αλλά παρακολουθώντας και τα οικονομικά της χώρας, είναι ο πιο σημαντικός προϋπολογισμός, που έχει καταρτισθεί από ελληνική κυβέρνηση από το 2009 μέχρι σήμερα.

Γιατί είναι ο πιο σημαντικός; Διότι η επιτυχία αυτού του Προϋπολογισμού θα βάλει τις βάσεις στο μέσον ή μετά το μέσον του 2017, όταν θα έχουν υλοποιηθεί, θα έχουν μπει στα ταμεία τα λεφτά, επί το λαϊκότερον, τα προβλεπόμενα έσοδα μαζί με όλο το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, αποκρατικοποιήσεων, ΕΣΠΑ, πακέτο Γιούνκερ, νέες επενδύσεις, ό,τι προχωρήσει στην Ελλάδα μαζί με τον τουρισμό, θα μπουν οι βάσεις για να βγούμε στις αγορές.

Ταυτόχρονα και παράλληλα με την αναδιάρθρωση του δημόσιου χρέους, η οποία, είναι στα σκαριά και ήδη από το μεσοπρόθεσμο, όπως έχει περιγραφεί από τον Μάιο του 2016, σε διαπραγμάτευση, αλλά πιο πολύ πολιτική παρά ουσιαστική, γιατί, έχει βγει το κομμάτι των 60 - 70 δισεκατομμυρίων ευρώ από τα 130,9 δισεκατομμυρίων των δανείων του EFSF, τα οποία, θα αναδιαρθρωθούν σε σχέση με το επιτόκιο, τον χρόνο λήξης και πολλά άλλα.

Οπότε παράλληλα με αυτό και την απορρόφηση των ελληνικών ομολόγων και την καλή εκτέλεση του Προϋπολογισμού από τον κ. Ντράγκι μαζί με την έκθεση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους, η οποία, θα έρθει τον Δεκέμβριο, όπως την αναμένουμε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν γνωρίζουμε αν θα έρθει, αλλά ελπίζουμε ότι θα έρθει και μια έκθεση βιωσιμότητας από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πάλι το Δεκέμβριο. Όλα μαζί είναι οι ικανές και αναγκαίες συνθήκες, έτσι ώστε αυτός ο Προϋπολογισμός να εκτελεστεί σωστά, να απελευθερωθεί η χώρα από τα δεσμά της ανακύκλωσης του χρέους μέσω δανείων των μηχανισμών της Ευρώπης, να βγούμε στις αγορές με ένα δεκαετές ομόλογο που θα κοστίσει κάτω από 3,7% - 3,8%, να χτίσουμε την εμπιστοσύνη στις αγορές, να χαμηλώσουμε το κόστος δανεισμού από το ευρωσύστημα, να χαμηλώσουμε ή να εκμηδενιστεί ο ELA, ο οποίος, είναι γύρω στα 50 - 60 δισ. από τα 120 δισ. που είχε φθάσει κάποια στιγμή, να βγει χαμηλό χρέος στην αγορά και μαζί με την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, η οποία, είναι δεδομένη, να αυξήσει τα άμεσα και έμμεσα έσοδα, έτσι ώστε όταν αυτή την περίοδο του χρόνου η κυβέρνηση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. και των Ανεξάρτητων Ελλήνων έρθει πάλι και κληθεί να συγγράψει τον Προϋπολογισμό του 2018, να έχουμε δημοσιονομικό περιθώριο, να έχουμε διαπραγματευτική δύναμη, να έχουμε σταθεί στα πόδια μας και να μπορέσουμε το 2018 να δώσουμε ελαφρύνσεις και να καταρτίσουμε έναν ακόμα πιο κοινωνικά δίκαιο Προϋπολογισμό από τον σημερινό και πάντα με γνώμονα τη δημοσιονομική υπευθυνότητα απέναντι στους εαυτούς μας, στους Έλληνες πολίτες, αλλά και στους ευρωπαϊούς εταίρους που έχουμε επιλέξει και θα μείνουμε μαζί τους.

Στην περίπτωση του σημερινού Προϋπολογισμού δεν θα μπω στα συγκεκριμένα νούμερα, διότι, όταν κάποιος τσακώνεται για τα νούμερα, νομίζω, χάνεται η ουσία. Είπα πριν ότι είναι ο σημαντικότερος Προϋπολογισμός και μπορεί κάποιος να μην αποδέχεται την

εισήγησή μου αυτή, πιστεύω, όμως, ότι όλοι μέσα τους ακόμα και με τα ταπεινά ένστικτα της Ν.Δ., τα πολιτικά και δεν την ψέγω, αλλά αν θελήσει επειδή ζητάει επίμονα εκλογές ο κ. Μητσοτάκης κάποια στιγμή το 2019 να κάνει εκλογές και πιθανολογούμε ότι μπορεί να κερδίσει, θα έχει παραλάβει μια οικονομία που θα έχει ήδη 4% - 5% ανάπτυξη σωρευμένη σε δύο χρόνια, θα έχει αυξηθεί το Α.Ε.Π., θα έχει μειωθεί η ανεργία, θα έχουν γίνει επενδύσεις από την κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ., άρα δεν καταλαβαίνω το γιατί κάποιος δεν θα θέλει να εκτελεστεί σωστά ο Προϋπολογισμός της επόμενης χρονιάς.

Να πω επίσης, ότι όταν ήρθαμε στην κυβέρνηση εκτελέσαμε σχεδόν στο σύνολό του τον Προϋπολογισμό που είχε εγγράψει και είχε υποβάλει η κυβέρνηση της Ν.Δ. το 2014, με πολλές αλλαγές, αλλά οι βασικοί στόχοι έπρεπε να επιτευχθούν από τη σημερινή κυβέρνηση. Το ίδιο θα κάνει αυτή η κυβέρνηση και για τον επόμενο χρόνο.

Θέλω όμως να σημειώσω ορισμένα σημεία για την πολιτική, τη δημοσιονομική και τη φορολογική και του Υπουργείου Οικονομικών σε σχέση με τον Προϋπολογισμό. Αυτή η κυβέρνηση έχει δείξει τα δείγματα γραφής τον τελευταίο ενάμιση χρόνο καταθέτοντας πάρα πολλά νομοσχέδια με πάρα πολλή δουλειά στη φορολογική διοίκηση, εξορθολογισμό των εσόδων των δομών όλων των υποψηφίων. Σήμερα το πρωί είχαμε και μια συζήτηση με τον κ. Τσακαλώτο σε επίκαιρη ερώτησή μου για τα έξοδα του Υπουργείου Οικονομικών με τα ενοίκια και τα λοιπά. Μαζεύεται όλο το σύστημα, έχουμε κάνει μελέτη και σιγά σιγά εξορθολογίζεται.

Ας ξεκινήσουμε από το κομμάτι που έχει να κάνει με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά για την ενίσχυση του εισπρακτικού μηχανισμού. Σταδιακή ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος για τη διαχείριση και παρακολούθηση των διαδικασιών ύπαρξης οφειλών μέσω του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Πολύ σημαντικό βήμα.

Επέκταση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών.

Ενίσχυση των δράσεων φορολογικής συμμόρφωσης.

Όλη η διασύνδεση του συστήματος στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Πολλά έχουμε κάνει και πολλά θα κάνουμε.

Προσέξτε, αυτοί είναι οι πυλώνες των διαρθρωτικών μέτρων, οι οποίοι μετατρέπονται σε νούμερα αργότερα. Σας είπα, ότι δεν θα ασχοληθώ πάρα πολύ με νούμερα.

Αξιοποίηση διεθνών εργαλείων και πληροφοριών και δράσεων για την αποτροπή φοροδιαφυγής από ιδιώτες και εταιρικές ομάδες με τα πληροφοριακά συστήματα της Αμερικής, τα λεγόμενα FACTA, για το ξέπλυμα χρήματος από τρομοκρατικές ή άλλες πηγές κ.λπ.. Δηλαδή, άνοιγμα λογαριασμών για ξέπλυμα χρήματος και διάφορες δικαιοδοσίες.

Διενέργεια πολυμερών ελέγχων για συνεργασία με άλλες χώρες.

Ανάπτυξη του Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου. Πάρα πολύ σημαντικό, αλλά έχουμε φτάσει στο 2016 - 2017, δεν υπάρχει Περιουσιολόγιο. Προχθές, συζητήσαμε πάλι στη Βουλή, που με δική μου εισήγηση εμπόδισαν, τουλάχιστον, εκείνη τη στιγμή την φορολογική ενημερότητα στους οικοδομικούς συνεταιρισμούς, διότι δεν υπάρχει κανονικότητα. Όταν στέλνεις βεβαιωμένο ΕΝΦΙΑ, 500.000 ευρώ μέσω Taxis στον Πρόεδρο του συνεταιρισμού, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη, αυτό δεν είναι κανονικό. Το κράτος πρέπει να γίνει κανονικό, να φτιάξει τη νομή, την κατοχή και τα μερίδια στο συνεταιρισμό, έτσι ώστε να έχουν όλοι ΕΝΦΙΑ και να εισπράτουμε τον ΕΝΦΙΑ, από κει που πρέπει, όχι από κει που δεν πρέπει, γιατί δεν εισπράττεται κιόλας. Απλώς, η εγκατάσταση των συστημάτων του Περιουσιολογίου και του Κτηματολογίου είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό, γιατί θα δίνει και μια διαφάνεια και δημοκρατικότητα, πάνω απ' όλα. Δεν θα μπορεί κανένας σε καμία ΔΟΥ, κανένας υπάλληλος κρατικός ή άλλως να βάλει το χέρι του ή να σηκώσει ένα τηλέφωνο ή να δεχθεί ένα τηλέφωνο ή να κάνει το οτιδήποτε ή να επηρεάσει τις αποφάσεις της Διοίκησης.

Επέκταση του Συστήματος Μητρώο Τραπεζικών Λογαριασμών και Λοιπών Πληρωμών (ΣΜΤΛ&ΛΠ).

Ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφόρων (ΔΕΔ). Το περάσαμε προχθές σαν τροπολογία και είναι εξαιρετικά σημαντικό.

Σύσταση πρόσθετων Κινητών Ομάδων Ελέγχου (ΚΟΕ) σε όλη την επικράτεια.

Αξιολόγηση του πρόσφατου αποκληθέντος αυτοκινούμενο συστήματος ανίχνευσης των εμπορευματοκιβωτίων, όπως το πήραμε και το κάναμε πέρυσι με την Αλεξιάδη, για τα Τελωνεία και για το λαθρεμπόριο καπνού.

Σύσταση του Συντονιστικού Υπηρεσιακού Κέντρου για την αντιμετώπιση του Λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε ειδικό φόρο κατανάλωσης.

Ανάπτυξη περιβάλλοντος, αξιοποίηση των στοιχείων του συστήματος εισροών - άκρων και αυτό θα συνεχίσουμε και νομίζω ότι πολύ σύντομα. Χθες, μιλούσα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου θα έχουμε εξελίξεις και στο αντίστοιχο νομοσχέδιο για τη πάταξη του λαθρεμπορίου των καυσίμων και παράλληλα, θα κάνουμε και το νομοσχέδιο για την πάταξη της φοροδιαφυγής από το ηλεκτρονικό τζόγο, ο οποίος είναι ένα τεράστιο, επίσης, πρόβλημα για την ελληνική οικονομία. Δεν έχει λυθεί από καμία κυβέρνηση μέχρι σήμερα, αλλά εμείς θα το λύσουμε.

Επίσης, βελτιώνονται όλες οι υπηρεσίες προς τους πολίτες και με βάση την ενίσχυση της διαφάνειας και είναι η αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης και ενημέρωσης και επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Περαιτέρω ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών με σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη. Ενδεικτικά, είναι η αυτοματοποίηση επιστροφών, συμψηφισμών, υποβολή δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου. Βέβαια, είσαστε ειδικό απ' όλα τα κόμματα και γνωρίζετε πόσο σημαντικό αυτό.

Σταδιακή υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Επίσης, σύγχρονη και ευέλικτη φορολογική και τελωνειακή διοίκηση. Αυτή η χώρα επί χρόνια δεν είχε καταφέρει να οργανώσει τίποτα και όποιος νομίζει ότι ήταν οργανωμένη στη

φορολογική διοίκηση, στα τελωνεία, στα λιμάνια, νομίζω ότι γελάει τον εαυτό του. Ο σκοπός ήταν να βάλουμε κόσμο να δουλεύει, για να μας ψηφίζει, να γίνονται δημόσιες προμήθειες σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, σε hardware, όχι σε σύστημα, το οποίο θα ήταν η πλατφόρμα επικοινωνίας του hardware μεταξύ τους. Το τι έχουμε τραβήξει για να διασυνδεθούν τα συστήματα των τελευταίων ετών, δεν λέγεται, αλλά είχαμε πάρα πολλούς υπολογιστές και εκτυπωτές, αλλά δεν είχαμε, όμως, κανένα σύστημα να μαθαίνει και να επικοινωνεί με το άλλο. Θα το λύσουμε εμείς και αυτό.

Εφαρμογής συγχρόνου συστήματος στοχοθεσίας.

Συνεχείς εκσυγχρονισμός των δομών της Αρχής της Τελωνειακής Διοίκησης.

Το Υπουργείου Οικονομικών κάνει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, πάρα πολύ δουλειά και νομίζω ότι αξιοκρατικά, θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα, διότι πλέον υπάρχουν ξεκάθαροι στόχοι, όπου φαίνεται και η δουλειά και επίσης φαίνεται, αν θέλετε και η καθαρή στοχοθεσία. Δεν λέγονται ψέματα και υπάρχει και μια κοινωνική δικαιοσύνη.

Είναι σαφές, ότι σε ένα πρόγραμμα προϋπολογισμού, το οποίο έρχεται από χρόνια ύφεσης, είναι δύσκολο το να μην ανάλυσης και τους αριθμούς και να προβλέψεις το πως θα έρθουν. Βέβαια, σε κάθε προϋπολογισμό για όσους από εμάς έχουμε συντάξει αρκετούς, εκατοντάδες έως και χιλιάδες, πάντοτε πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας πέρα από τα νούμερα και το περιβάλλον. Το περιβάλλον, όμως, είναι ένας εξαιρετικός σημαντικός παράγοντας στην κατάπτωση του προϋπολογισμού, στην υλοποίησή του, αλλά και στην παρακολούθησή του.

Το περιβάλλον στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, έρχεται από ένα σοκ ύφεσης, ένα σοκ ανεργίας, ένα σοκ έλλειψης χρημάτων από τα ταμεία, ένα σοκ κόκκινων δανείων, που μας παραδόθηκαν από την προηγούμενη κυβέρνηση το Δεκέμβριο του 2014, στα 84 δισ. € κόκκινα δάνεια, όταν το 2008, 2009 ήταν 22,5 δισ. €, δηλαδή, συν 60 δισ. € περίπου στο τέλος του 2014 τα κόκκινα δάνεια. Αυτή η αλυσίδα των κόκκινων δανείων μαζί με σχεδόν 1.000.000 νέους ανέργους, οι οποίοι αφαίρεσαν από τα ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές εισφορές, δηλαδή, απευθείας μείωση στο ταμείο, 8,4 δισ. €, κλείσιμο, λουκέτο. Όταν αυτό το περιβάλλον της μη εμπιστοσύνης στο κράτος και δυστυχώς, όπως μπήκαμε στα μνημόνια το 2010 με τον κ. Παπανδρέου δεν ήταν και ο καλύτερος τρόπος, διότι, όπως, όλοι γνωρίζουμε έγινε για συγκεκριμένο λόγο και η ανταλλαγή των ελληνικών ομολόγων και η αλλαγή του χρέους και του προφίλ από τους ιδιώτες. Όλα αυτά σωρεύονται και αυτός ο προϋπολογισμός πρέπει να κάνει το επόμενο σοκ, το οποίο θα είναι το αναπτυξιακό σοκ.

Αναπτυξιακό σοκ όμως δεν γίνεται εάν δεν έχουν εκπληρωθεί κάποιοι πάρα πολύ βασικοί όροι εκτέλεσης αυτού του προϋπολογισμού. Όταν λέμε μεγέθυνση της οικονομίας, επειδή υπάρχουν πάρα πολλοί ορισμοί σε εμάς τους οικονομολόγους, πώς μετράται το Α.Ε.Π., έχει να κάνει με την αύξηση της κατανάλωσης της ιδιωτικής, έχει να κάνει με τις επενδύσεις, υπάρχουν ορισμοί πάρα πολλοί, δηλαδή λέγεται και ο σχηματισμός παγίου κεφαλαίου, είναι οι ξένες επενδύσεις, οι επενδύσεις που γίνονται στην Ελλάδα σε πάγια κεφάλαια και έχει να κάνει, επίσης και με τις εξαγωγές. Είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους μετράται η αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.

Αυτός ο προϋπολογισμός έχει βάλει τις βάσεις, προβλέπει αύξηση - δεν θα πω τα νούμερα γιατί τα ποσοστά δεν έχουν καμία σημασία αυτή τη στιγμή- στους τρεις αυτούς τομείς, κατανάλωση, επενδύσεις κ.λπ. και μαζί με την προσοχή που πρέπει να δώσουμε στο περιβάλλον, το οποίο αυτή τη στιγμή με ήρεμο στο προσφυγικό - θα τα πω γιατί τα λέμε παράλληλα στον προϋπολογισμό - είναι και το περιβάλλον μαζί με τα νούμερα. Θεωρώ ανάπτυξη στους τομείς που είπαμε και επενδύσεις. Ο επενδυτής για να έρθει πρέπει να έχει ένα σταθερό περιβάλλον, να «προστατεύεται» φορολογικά. Να μην έχει τεράστιο ρίσκο για τα χρήματά του ο ίδιος ή η τράπεζα ή το fund που δανείζει σε κάποιον για να επενδύσει σε μια χώρα, αλλά

μακροοικονομικά βλέπει, εάν η χώρα έχει μια σταθερότητα. Αν έχει μια σταθερότητα πολιτική, αν έχει μια σταθερότητα χρηματοοικονομική και αν έχει και μία σταθερότητα γεωπολιτική.

Αυτή τη στιγμή η χώρα μας παίζει έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο. Για μένα ήταν επιτυχία που σταμάτησε η διαπραγμάτευση με την Κύπρο και επιτυχία του Πρωθυπουργού μας, του Αλέξη Τσίπρα και του κ. Αναστασιάδη, διότι οι όροι που έθεταν οι Τούρκοι ήταν απαράδεκτοι το λιγότερο. Δεν παύει όμως οι ροές που έχουμε αυτή τη στιγμή στα νησιά μας να είναι εξαιρετικά χαμηλές, παρόλα αυτά χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή, διότι το περιβάλλον το μεταναστευτικό στη χώρα μας είναι ένας παράγοντας, ο οποίος θα επηρεάζει και επηρεάζει την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Ελπίζω όλοι να καταλαβαίνουμε γιατί. Θα το ελέγξουμε το ζήτημα, δεν είναι πολλοί αυτή τη στιγμή οι μετανάστες ούτε οι ροές, αλλά χρειάζεται πολύ καλή διαχείριση και κυρίως χρειάζεται καλή επικοινωνία προς τα έξω, εκτός συνόρων, αλλά και εντός συνόρων για να μην σπείρεται και διασπείρεται ένας φόβος σε οποιονδήποτε θέλει να επενδύσει, Έλληνα ή ξένο, στην Ελλάδα για το τι θα συμβεί στην ελληνική οικονομία.

Η αύξηση του Α.Ε.Π. έχει να κάνει με την κατανάλωση, αλλά έχει να κάνει και με την είσπραξη των φόρων, ειδικά των έμμεσων και των άμεσων φόρων. Έτσι συνήθως διαγιγνώσκεται ένας προϋπολογισμός.

Να δούμε τώρα τι πρέπει να γίνει για τη ρευστότητα στην αγορά. Δεν υπάρχει ανάπτυξη και εκτέλεση καλώς ενός προϋπολογισμού, με όλα όσα έχω πει μέχρι στιγμής, χωρίς να υπάρχει ρευστότητα, δηλαδή να μην υπάρχει πιστωτική επέκταση, επί το λαϊκότερο, να μη δίνουν δάνεια οι τράπεζες. Οι τράπεζες για να δίνουν δάνεια όμως θα πρέπει οι ίδιες να δανείζονται χαμηλά, άρα, όπως είπα πριν, να μπορούμε στην ποσοτική χαλάρωση, να μειώσουμε τον ΕΛΑ, να έχουμε φθηνό χρήμα, αλλά από την άλλη χρειάζεται να έχεις και αξιόχρεους δανειολήπτες. Οι τράπεζες, δηλαδή, μπορεί να έχουν χρήματα, αλλά αν κάποιος δεν μπορεί να δανειστεί βάσει των κανόνων δεοντολογίας, βάσει των κανόνων που θέσαμε φέτος και πέρυσι και με το ευρωσύστημα στην Ελλάδα, δεν μπορεί και να δανείσει. Οπότε ο εξορθολογισμός των δανειοληπτών, των επιχειρήσεων, είτε με τη διαχείριση κόκκινων δανείων, είτε των μικρομεσαίων, υπέρ των μικρών προσωπικών εταιρειών, που είναι και ο κορμός την Ελλάδος πρέπει να γίνει και νομίζω έχει γίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Σε όλα αυτά, όμως, έχει ένα πολύ μεγάλο ρόλο να παίξει και η κυβέρνηση συμβουλευτικά ή μέσω των προγραμμάτων χρηματοδότησης, είτε αυτά είναι το ΕΣΠΑ, είτε το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όποτε χρειαζόμαστε οπωσδήποτε αποκατάσταση της ρευστότητας με τον τρόπο που είπα. Με αυτό τον τρόπο θα χτιστεί και η εμπιστοσύνη τόσο των εξωτερικών παραγόντων όσο και των εσωτερικών παραγόντων.

Άκουσα κάποια συζήτηση και κάποιον σχολιασμό για τις καταθέσεις. Θα πρέπει να πούμε, ότι οι καταθέσεις το 2009 είχαν πλησιάσει τα 235 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κ. Χατζηδάκης, είπε πολύ σωστά, 172 και στη συνέχεια, είχαμε και άλλη πτώση καταθέσεων.

Εδώ υπάρχει ένα λάθος που το έβλεπα, πριν να γίνω βουλευτής, ως πολίτης: Ότι δεν μπορεί κάποιος να κινδυνολογεί - και «ψέγω» και την Ν.Δ. και οποιοδήποτε άλλον ήταν στο σύστημα εκείνη τη στιγμή - που ενώ μια Κυβέρνηση κάνει προσπάθεια επίλυσης του βασικού πυλώνα που είναι το Τραπεζικό Σύστημα της Ελλάδος, το οποίο εμπνέει την εμπιστοσύνη στον πολίτη, στον επενδυτή, στον μέτοχο και σε οποιονδήποτε χρηματοδοτεί μια οικονομία ή χρηματοδοτείται από μια οικονομία, να λέμε, «ότι πηγαίνετε να τραβήξετε τα λεφτά σας από το ΑΤΜ». Αυτό δεν γίνεται πουθενά στον κόσμο και δυστυχώς, συνέβη, στην Ελλάδα. Αυτό, δεν θα πρέπει να ξανα συμβεί.

Επιμένω, ότι αυτός ο Προϋπολογισμός, είναι ο προϋπολογισμός όλων των Ελλήνων. Γιατί, εάν δεν πετύχει αυτός ο Προϋπολογισμός, θα αποτύχει, νομίζω, συνολικά η Ελλάδα και οποιουδήποτε έρθει σε μια Κυβέρνηση, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ, είτε ο κ. Καμμένος, είτε ο κ. Μητσοτάκης σε 2 χρόνια από σήμερα ή σε 2,5 χρόνια, δεν θα υπάρχει δικαιολογία κατεστραμμένης γης. Καλύτερα να έχουμε την ίδια ή την επόμενη Κυβέρνηση, σε μια πράσινη γη και όχι, σε μια κατεστραμμένη γη.

Επίσης, θα πρέπει να πούμε, ότι θα πρέπει να επενδύσουμε στην εξαγωγική στρατηγική. Οι εξαγωγές στην Ελλάδα έχουν μειωθεί. Το πρόβλημα είναι τεράστιο, γιατί υπήρχε και ένα πρόβλημα ρευστότητας, υπάρχει το πρόβλημα ανταγωνιστικότητας, υπάρχει όμως κι ένα τεράστιο πρόβλημα γραφειοκρατίας. Αυτό το πρόβλημα της γραφειοκρατίας, το έχουμε αντιμετωπίσει όλοι και όσοι είχαμε άμεσα ή έμμεσα σχέση με εξαγωγές σε αυτή τη χώρα.

Θα πρέπει η Κυβέρνηση να λύσει και να πάρουμε εργαλεία, να δανειστούμε εργαλεία ή να χρηματοδοτήσουμε εργαλεία διευκόλυνσης των εξαγωγών στην Ελλάδα. Αυτό που πρέπει να γίνει, γιατί ένα μεγάλο κομμάτι της αύξησης του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος, είναι η εισροή του συναλλάγματος, αλλά από καθαρά παραγωγική διαδικασία μέσα στην χώρα, η οποία εξάγει από τη χώρα. Δηλαδή, εξάγει με έναν καλό τρόπο και χωρίς πολύ γραφειοκρατία και με σιγουριά, ότι θα φύγει το προϊόν, το προϊόν θα είναι καλό, τυποποιημένο, θα εισαχθεί για

να έχουμε επανάληψη της εξαγωγής, για να μπορείς να έχεις ένα μόνιμο δημοσιονομικό έσοδο ή κάποιο δημοσιονομικό αποτύπωμα, σχετικά, στον προϋπολογισμό που θα καταρτάς από χρόνο σε χρόνο.

Επίσης, αποκρατικοποιήσεις, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Αυτό είναι ένα τεράστιο κομμάτι. Αυτή η Κυβέρνηση έχει δείξει δείγματα γραφής. Θα προχωρήσει και θα δώσει και θέσεις εργασίας, διότι θα αξιοποιήσει πάρα πολύ καλά και δεν θα ξεπουλήσει την ακίνητη περιουσία, αλλά θα την αξιοποιήσει, δηλαδή, θα αυξήσει και θα πάρει υπεραξίες από το ενεργητικό που έχει, είτε αυτό είναι υλικό είτε αυτό είναι άυλο, μέσα στο ταμείο ή μέσα σε οποιαδήποτε συμμετοχή έχει το ελληνικό δημόσιο. Το οποίο, θα είναι σίγουρα προς όφελος του Έλληνα καταναλωτή, του Έλληνα πολίτη, το οποίο μαζί με το δημόσιο, παράλληλα, θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη της χώρας μας. Είναι βασικός αναπτυξιακός μοχλός η αξιοποίηση της ιδιωτικής περιουσίας, η οποία λιμνάζει και απαξιώνεται, παρά να αξιοποιείται.

Στήριξη νέων επιχειρηματιών. Πρέπει να συμβεί, διότι πέρα από την φυγή των επαγγελματιών από την Ελλάδα κάθε ηλικίας και κάθε κλάδου, θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να τους φέρουμε πίσω. Θα πρέπει να δούμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης τα νέα θεσμικά πλαίσια με τον νέο Υπουργό, όπως έχει αφήσει και καλή παρακαταθήκη ο κ. Σταθάκης.

Θα τα δούμε όλα αυτά με τον κ. Παπαδημητρίου, για το πώς θα δώσουμε κίνητρα καινοτομίας, κίνητρα φορολογικά, κίνητρα ασφαλιστικών εισφορών για νέες προσλήψεις, κίνητρα φόρου προστιθέμενης αξίας, κίνητρα σε φορολογία μερισμάτων για νέες επενδύσεις που προσλαμβάνουν νέους ανθρώπους, αλλά με στοχοποίηση στην καινοτομία, διότι αυτό το κεφάλαιο, είναι ένα κεφάλαιο, το οποίο είναι αέναο και δεν θα φύγει ποτέ από την Ελλάδα. Ναι, αυτό θα πρέπει να το δούμε.

Επίσης, μεγάλο ρόλο θα πρέπει να παίξει και στην συνολικότερη στρατηγική μας για το Α.Ε.Π. του 2017 και του 2018, επειδή μπαίνει και σε μια διαδικασία «ηρίσθω εν παρόδω» και η μεγάλη Βρετανία με το BREXIT και υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Υπάρχουν ευκαιρίες, όχι μόνο στο ναυτιλιακό κομμάτι, αλλά και στο εμπορικό, το τουριστικό και το εκπαιδευτικό, που θα μπορέσουμε να φέρουμε εταιρείες.

Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Ήρθε μια εταιρεία και μου ζήτησε να φέρει το λογισμικό παρακολούθησης στόλων στην Ελλάδα και να κάνει τα γραφεία

της εδώ. Όχι, δεν είναι ναυτιλιακή εταιρεία, αλλά έχει ένα από τα μεγαλύτερα λογισμικά παρακολούθησης στόλων και θέλει να κάνει τα γραφεία της στην Ελλάδα. Με ρώτησαν δύο πράγματα: Πρώτον, εάν υπάρχουν κάποιες φοροαπαλλαγές στον αναπτυξιακό νόμο και δεύτερον, εάν επενδύσω στην Ελλάδα, τα μερίσματα που θα παίρνει ο μέτοχος μου στο City, θα μπορούν να βγαίνουν έξω με τα «capital controls»;

Ήταν πολύ συγκεκριμένες οι ερωτήσεις. Τις λύσαμε. Πήραμε την Τράπεζα της Ελλάδος, τον κ. Μητράκο, λύσαμε τις απορίες και απαντήσαμε. Είναι οι άνθρωποι ήσυχoi. Ναι, βγαίνουν τα μερίσματα έξω. Υπάρχει Επιτροπή, αλλά του λέω, ότι και μέχρι να δημιουργήσεις κέρδη εάν έρθεις να κάνεις την εταιρεία σου στην Ελλάδα, δεν θα υπάρχουν capital controls.

Παρόλα αυτά, όμως, η ερώτηση υπάρχει σήμερα και όχι σε τρία χρόνια που θα κάνει κάποιος realize από τα μερίσματα.

Αυτά είναι που απασχολούν στην καθημερινότητά τους τους επενδυτές και αυτά είναι τα οποία πρέπει να λύσει η Κυβέρνηση μας και θα τα λύσει.

Η εισροή επενδυτικών κεφαλαίων θα πηγαίνει παράλληλα με την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα, με τη σταθερότητα στα έσοδα και τη σταθερότητα την τραπεζική στην Ελλάδα. Έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί πλήρως οι τράπεζες μας, αλλά ο ξένος επενδυτής πάντοτε, να ξέρετε -ευγενικά το λέω, με όλο το σεβασμό- ότι θέλει και τη συμμετοχή ελληνικής τράπεζας, δεν βάζει τη δική του μόνο, σου λέει «εσύ τι ρίσκο θα πάρεις τοπικά και σαν κυβέρνηση και σαν ελληνική αγορά;». Η ελληνική τράπεζα τι ρίσκο μπορεί να πάρει σε μια επένδυση; Π.χ. Ελληνικό. Λέμε 1, 2, 3, 5, 7 δισ.. Ένα μεγάλο κομμάτι πέρα από την ίδια συμμετοχή, που θα είναι η δανειακή μαζί με τα κεφάλαια θα μπει και από ελληνικές τράπεζες. Οι ελληνικές τράπεζες θα πρέπει να έχουν δυνατότητα -και την έχουν σήμερα και πρέπει να τη συντηρήσουν- να χρηματοδοτήσουν μικρά και μεγάλα έργα. Αυτός είναι, αν θέλετε και ο βασικός σκοπός που πρέπει να έχουμε ως στοχοπροσήλωση σε αυτή την κυβέρνηση και σε αυτόν τον προϋπολογισμό.

Επαναλαμβάνω, είναι και για εμάς, όπως λένε και οι θεσμοί «βάζω, τσεκάρω τα κουτάκια», να τσεκάρουμε και εμείς τα κουτάκια του προϋπολογισμού, όπως τον έχουμε καταρτίσει, να τα υλοποιήσουμε και συγχρόνως να προσπαθήσουμε να φέρουμε και το παράλληλο έσοδο.

Εδώ να πω ότι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια, για παράδειγμα με την ατυχία όλων των κυβερνήσεων μέχρι σήμερα να μαζέψουν το Φ.Π.Α.. Όταν στην ύφεση χάνουμε 6 - 6,5 δισεκατομμύρια το χρόνο Φ.Π.Α., επί πέντε χρόνια 33 δισ. -έχουμε τις μελέτες, είδαμε και τα νούμερα- είναι απαράδεκτο. Όλο το πρόγραμμα προσαρμογής των 6 ετών δεν έχει περάσει σε μέτρα τα 60 δισ.. Εμείς μιλάμε αυτή τη στιγμή για πρόγραμμα 5,4 δισ. τριών ετών. Φανταστείτε ότι αυτό είναι λιγότερο από το Φ.Π.Α. που χάνουμε σε ένα χρόνο. Εάν μαζεύαμε το διαφυγόντα Φ.Π.Α. ενός χρόνου, δεν θα χρειαζόμασταν τα μέτρα. Θα χρειαζόμασταν μεταρρυθμίσεις και πολλά άλλα, άλλα όχι μέτρα εκεί που θα μπορούσαμε να τα αποφύγουμε.

Έχουμε τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων έτοιμη να δεχθεί on line σε πραγματικό χρόνο συναλλαγές με επιστολή της σε εμένα, σε δική μου ερώτηση στον κοινοβουλευτικό έλεγχο και ελπίζω και εύχομαι πιλοτικά να ξεκινήσουμε σύντομα να μαζέψουμε και να συνδέσουμε τις ταμειακές μηχανές και να μπορέσουμε να έχουμε μια προείσπραξη του Φ.Π.Α., να φτιάξουμε το δικό μας cashflow, παρά αυτών, οι οποίοι κρατάνε τις χρηματοροές

για άλλους λόγους, διότι αν εμείς φτιάξουμε τη χρηματοροή μας καλύτερα μέσα στο μήνα, θα δημιουργήσουμε μεγαλύτερη ευελιξία στις στοχοθεσίες, σε ό, τι άλλο είναι να εισπράξουμε ή να επιστρέψουμε σαν φόρο, σαν δημόσιο προς τους ιδιώτες.

Ένα, επίσης, πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό του προϋπολογισμού που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι με τη βοήθεια όλων των υπηρεσιών και τη συνεργασία των ευρωπαϊκών εταιρών, επιστρέφουμε τα χρήματα προς τους ιδιώτες, επιστρέφουμε τα χρέη των ιδιωτών προς πάρα πολλές επιχειρήσεις, το οποίο είναι μια άμεση ένεση ρευστότητας, αμεσότατη ένεση στα κεφάλαια κίνησης και είναι ένας, επίσης, αναπτυξιακός μοχλός. Δεν ψέγω κανέναν. Καλά κάνουμε. Ευτυχώς που τα παίρνουμε τόσο φτηνά αυτά τα χρήματα και τα επιστρέφουμε. Διότι, να θυμίσω ότι τα δανειζόμαστε με 1% μεσοσταθμικά για 32,5 χρόνια. Το έχω πει πολλές φορές, αλλά, τέλος πάντων, θα το πω άλλη μια. Αυτό, το ότι γυρνάς χρήματα, χωρίς να είσαι στις αγορές, με 1%, με αποπληρωμή 32,5 χρόνια και γυρνάς επιστροφές, οι οποίες βοηθάνε το Α.Ε.Π. σου άμεσα, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα και δεν γίνεται σε καμία χώρα. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.

Κλείνοντας, με την ευκαιρία που μπήκε και ο κ. Χατζηδάκης, ο φίλος, στην Αίθουσα, θα ήθελα, όχι αντιπολιτευτικά, αλλά να σημειώσω, επειδή μας είπε για τα spreads που έχουμε τώρα, δηλαδή, το κόστος δανεισμού της Ελλάδος, να πω ότι το 2014, όταν μας παραδώσατε την κυβέρνηση, τα τριετή σας ήταν στο 10,61%, τα πενταετή στο 9,68%, τα δεκαετή στο 9,17%. Τα CDS, πληρώναμε για την ασφάλιση των ομολόγων της Ελλάδας το Δεκέμβριο του 2014 . 2,9 εκατομμύρια δολάρια για κάθε 10 εκατομμύρια δολάρια χρέους και 500 χιλιάδικα το χρόνο. Οι πιθανότητες χρεοκοπίας βάσει αυτών των αριθμών στα CDS ήταν 52% χρεοκοπίας της κυβέρνησής σας. Σήμερα είμαστε στο 6,922%. Θα πέσει και άλλο, αλλά πρέπει να βοηθήσουμε όλοι για να πέσει και άλλο. Δεν είναι μόνο δουλειά της Κυβέρνησης. Είπα πώς πέφτει το κόστος και το ρίσκο που βάζει κάποιος επάνω στο δανεισμό του.

Κλείνοντας να πω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να μειωθεί το κόστος δανεισμού, διότι θα μειωθεί το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους περαιτέρω είτε από τα έντοκα γραμμάτια και από άλλα κομμάτια του δανεισμού, να εξορθολογίσουμε το κοστολόγιο και τα έξοδα των ΔΕΚΟ. Είναι ένα στοίχημα τεράστιο αυτό που πρέπει να βάλει η Κυβέρνηση. Εμείς το κάνουμε μέσω κοινοβουλευτικού ελέγχου, γιατί δεν συγκυβερνούμε απλώς, διαφωνούμε σε πολλά και

ελέγχουμε την Κυβέρνηση και καλά κάνουμε, γιατί έτσι πρέπει να είναι και μια υγιής δημοκρατική κυβέρνηση και ευτυχώς που λειτουργεί έτσι αυτή η Κυβέρνηση.

Γίνονται αρκετές αλλαγές, αλλά οι ΔΕΚΟ πρέπει να εξορθολογήσουν τα εξοδολογία τους. Όπως πρέπει να εξορθολογήσουμε και το κοστοβόρο Δημόσιο, παράλληλα με οτιδήποτε άλλο έσοδο ή οποιαδήποτε άλλη αναπτυξιακή προοπτική φέρνει, συλλογικά η χώρα.

Τέλος, θέλω να πω και να ρωτήσω όλους στη Βουλή, εάν υπάρχει, αντικειμενικά, εάν μπορούν να πούμε δημοσία ή κατ' ιδίαν, εάν θα ήθελε κάποιος να αποτύχει αυτός ο προϋπολογισμός. Ειλικρινά θα ήθελε κάποιος να μου πει, ναι θέλω να αποτύχει. Να ακούσω το επιχείρημα το γιατί θέλει να αποτύχει αυτός ο προϋπολογισμός; Για πολιτικούς λόγους; Για να πέσει η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ; Γιατί δεν κάναμε καλή δουλειά; Γιατί προσέξτε, το «αποτυγχάνει ο προϋπολογισμός αυτός» ή «διαλύεται η χώρα για κάποιον λόγο» σημαίνει ότι μένει στη μέση ένα τεράστιο έργο που έχει γίνει και μένουμε στάσιμοι σε μια λίμνη, η οποία είναι ταραγμένη, γεωπολιτικά και όχι μόνον, και στην Ευρώπη και με τον Ρέντζι και με πολλά που θα συμβούν σε λίγες μέρες, σε αβαθή νερά.

Άρα, τι ζητάμε; Ειλικρινά κατανοώ την άποψη πολλών ότι πρέπει να υπάρξει μια αυστηρή κριτική και είναι καλοδεχούμενη η κριτική, αλλά θα ήθελα να υπάρχει κριτική πάνω στο οργανόγραμμα της Κυβέρνησης στην καθημερινότητα. Και ελπίζω και εύχομαι και οι καινούργιοι συνάδελφοί της Ν.Δ. που έχουν πάρει τους τομείς και παρακολουθούν αντικρυστά τους Υπουργούς μας, να κάνουν αυτή τη δουλειά, της καθημερινότητας. Να έρθουν με προτάσεις και να δούμε πού πηγαίνει κάτι λάθος για να το διορθώσουμε, για το κοινό καλό. Δεν χρειάζεται να πούμε αλλά ψέματα στον πολίτη και επιμένω ότι είναι ο σημαντικότερος προϋπολογισμός της τελευταίας οκταετίας. Πρέπει να πάει καλά και έχουμε ευθύνη όλοι μας για να πάει καλά. Όχι μόνο πολιτική αλλά και πρακτική.

Εμείς ως ΑΝ.ΕΛ., υπερψηφίζουμε τον προϋπολογισμό.

Ευχαριστώ πολύ.