

## ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

### ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΖ΄ - ΣΥΝΟΔΟΣ Β΄

#### ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

#### ΑΔΙΟΡΘΩΤΑ

### Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο

(Άρθρο 40 παρ. 1 Κ.τ.Β.)

Στην Αθήνα σήμερα, 28 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 16.15΄, στην Αίθουσα Γερουσίας του Μεγάρου της Βουλής, συνήλθε σε συνεδρίαση η Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, υπό την προεδρία του Προέδρου αυτής, κ. Μάκη Μπαλαούρα, με θέμα ημερήσιας διάταξης την ενημέρωση από τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, σχετικά με τη συνεδρίαση του Eurogroup της Δευτέρας 20 Φεβρουαρίου 2017.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Γεώργιος Χουλιαράκης, η Υφυπουργός Οικονομικών κυρία Αικατερίνη Παπανάτσιου καθώς και αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

**ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΜΕΝΟΣ:** Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα προσπαθήσω μέσα στο σύντομο χρόνο που διαθέτω, θα προσπαθήσω

να μην ξεπεράσω τον χρόνο μου, να αποδείξω με απλούς οικονομικούς όρους και ελάχιστα πολιτικούς το γιατί ήταν αμιγώς πολιτική συμφωνία και θα είναι αμιγώς πολιτική η συμφωνία και δεν έχει να κάνει καθόλου με νούμερα μακροοικονομικής.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έβγαλε μια έκθεση η οποία έλεγε ότι το χρέος της Ελλάδος είναι εξαιρετικά μη βιώσιμο. Επόμενο στη σκέψη μας. Το χρέος της Ελλάδος είναι εξαιρετικά μη βιώσιμο και το κρατά κατά 76% η Ε.Ε., οι θεσμοί. Το 61% του χρέους της Ελλάδος προέρχεται και βασίζεται και είναι μέσα στο χαρτοφυλάκιο του ESM.

Άρα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι ο μεγαλύτερος δανειολήπτης στο 61% του χαρτοφυλακίου του ESM έχει ένα εξαιρετικά μη βιώσιμο χρέος. Άρα, έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες αθέτησης της πληρωμής ή να κάνει default ή τέλος πάντων ο ESM να μην πάρει τα λεφτά του.

Το επόμενο λογικό ερώτημα ήταν εάν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πάνω στο οποίο βασίζονται πάρα πολλοί οικονομικοί παράγοντες, θεσμικοί και μη στο κόσμο για τις εκθέσεις του ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με την βιωσιμότητα χρέους είτε αυτό είναι κρατικό είτε είναι μη κρατικό.

Εάν σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μιας τράπεζας ιδιωτικής, για παράδειγμα μας είχε δανείσει η Deutsche Bank αυτά τα χρήματα. Τι θα συνέβαινε την επόμενη μέρα στην Deutsche Bank; Πολύ απλά, θα είχε χάσει την πιστοληπτική της ικανότητα, τα spreads δανεισμού του θα είχαν ανέβει και τα ομόλογα που θα είχε εκδώσει στην αγορά θα ήταν στο junk, γιατί το ρίσκο θα ήταν τεράστιο να πληρωθεί.

Ποιοι είναι οι μέτοχοι του ESM; Οι κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης. Οι κεντρικές τράπεζες της ευρωζώνης επίσης έχουν δανείσει στην Ελλάδα αλλά 53 δισεκατομμύρια ευρώ. Διπλό το ρίσκο.

Πόσα είναι τα κεφάλαια του ESM; 84 δισ.. Πόσα είναι τα κεφάλαια τα οποία μπορεί να αντλήσει με ένα τηλέφωνο; Άλλα 700 περίπου. Άρα έχει κεφάλαια 84, έχει εκταμιεύσει 262 σε όλους, 162 από τα οποία είναι στην Ελλάδα, τα οποία είναι σε ρίσκο.

Και τι έγινε; Τίποτα. Ο European Stability Mechanism (ESM) έχει εκδώσει 74 δις δικά του ομόλογα πιστοληπτικής αξίας AAA στις αγορές για να δανειστεί, να δημιουργήσει ρευστότητα, να μοχλεύσει και να δανείσει στις χώρες που έχουν μπει σε μνημόνια και όχι μόνο. Τα ομόλογά του είναι της υψηλότερης πιστοληπτικής αξίας. Καταλήγω, σύντομα, ότι είναι αμιγώς πολιτική απόφαση, πρώτον, να μην χρεοκοπήσει ο ESM, δεύτερον, να μην χρεοκοπήσουν όλες οι κεντρικές τράπεζες που είναι μέτοχοι στον ESM, τρίτον, να μην χρεοκοπήσουν έμμεσα και άμεσα από τα χρέη που έχουν οι ίδιες σε εμάς.

Γιατί φτάσαμε σε μια άλλη πολιτική συζήτηση; Γιατί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) κάνει πίσω; Διότι, τα στοιχεία που είχε δώσει ήταν του Νοεμβρίου. Τον Απρίλιο προβλέπεται να τα ξαναφτιάξει. Άρα, τι θα κάνει; Θα πει ότι τώρα το χρέος είναι βιώσιμο; Όχι. Το σημαντικότερο όλων ποιο είναι; Ότι πιθανόν να βάλει λεφτά. Εάν βάλει λεφτά το ΔΝΤ, πιστοποιείται, πλέον, το αξιόχρεο της Ελλάδας. Διότι, το ΔΝΤ δεν βάζει λεφτά οπουδήποτε. Αυτό το ξέρουμε. Έχει να βάλει λεφτά από το 2014, Ειδικά το αναφέρω στην αντιπολίτευση. Δεν λέμε τώρα γιατί κανένας δεν πήρε λεφτά από το ΔΝΤ ή δεν ήταν άξιος να πάρει μια δόση του ΔΝΤ από τότε. Εμείς έχουμε ένα υπόλοιπο να πληρώσουμε άλλα 12 δις στο ΔΝΤ. Άρα, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα. Πάνω σ' αυτού του είδους την πολιτική διαπραγμάτευση, η οποία δεν έχει να κάνει με οικονομικά, έρχεται αυτή η Κυβέρνηση με κάποια όρια. Όρια τα οποία θεωρώ εγώ επιτυχίες στη διαπραγμάτευση, χωρίς να γνωρίζω λεπτομέρειες. Επομένως, η Ελλάδα αναπτυξιακά μπορεί να πάει μπροστά με συγκεκριμένους τρόπους. Ένας από αυτούς θα ήταν να καταφέρουμε να μειώσουμε τη φορολογία των επιχειρήσεων. Εάν το καταφέρουμε μέσα σ' αυτή τη διαπραγμάτευση που είναι σε εξέλιξη θα ήταν μια εξαιρετικά μεγάλη επιτυχία, διότι

έχει να κάνει με το διαθέσιμο εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού, το οποίο είναι καταχρεωμένο πάνω από 120%. Άρα, νέες θέσεις εργασίας, τότε θα έχει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα το νοικοκυριό με ευνότητα αποτελέσματα για τα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και για την κατανάλωση.

Ένα δεύτερο σημαντικό κομμάτι της διαπραγμάτευσης θα ήταν μεγάλη επιτυχία να μειώσουμε τον ΕΝΦΙΑ. Η μείωση του ΕΝΦΙΑ να γίνει πιο δίκαια. Να μειωθεί τεχνικά με δημοσιονομικά ισοδύναμα, αφού τα ισοδύναμα μπορούν να βρεθούν πολύ εύκολα. Πραγματικά, μπορεί να γίνει αφού έχουμε πλεονάσματα και έχουμε στο ταμείο αρκετά χρήματα που μπορούμε να αποδείξουμε ότι υπάρχει μόνιμο δημοσιονομικό έσοδο. Επίσης, μπορεί να βρεθεί και κάποιος άλλος τρόπος. Εκεί που χρειάζεται κυρίως να δημιουργηθεί είναι στις χαμηλά αμειβόμενες ομάδες του πληθυσμού είτε μισθωτοί είτε συνταξιούχοι, με στόχο το μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα στην οικογένειά τους και εν συνεχεία με τους ευνότερους λόγους και αποτελέσματα για την οικονομία.

Ένα ακόμα κομμάτι που είναι σημαντικό να επιτύχουμε είναι σε ό,τι αφορά τα εργασιακά να πάνε πιο πίσω στη διαπραγμάτευση. Αυτό έχει συνομολογηθεί και θα πάνε πίσω. Δεν θα είναι, τουλάχιστον, τώρα προς συζήτηση, αλλά μετά από κάποια χρόνια.

ΘΕΟΔΩΡΑ (ΝΤΟΡΑ) ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ: Το αντίθετο είπε ο Υπουργός.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ: Εγώ λέω αυτό. Είναι η άποψή μου. Νομίζω ότι θα πάνε πίσω. Θα το δούμε. Έχω μια προσωπική άποψη.

Επίσης, σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι οι διαπραγματεύσεις είναι δύσκολες. Το γνωρίζουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Το γνωρίζουμε και εμείς. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τους λόγους για τους οποίους πρέπει να τελειώσει η

διαπραγμάτευση σύντομα. Θα σας πω ένα ακόμη επιχείρημα, το οποίο δεν το έχω ακούσει. Η ποσοτική χαλάρωση ξεκίνησε με ένα σκοπό και στόχο. Να αυξηθεί ο πληθωρισμός στην Ευρώπη, διότι είχαμε αρνητικό πληθωρισμό. Όσα δισεκατομμύρια δόθηκαν πάνω από 1 τρις. στις ευρωπαϊκές χώρες έφεραν τον πληθωρισμό της Ευρώπης τέλος Ιανουαρίου στο 1,8% με στόχο το 2%. Είμαστε πολύ κοντά στο στόχο ως Ευρώπη. Δεν θα αλλάξουν δραματικά τα νούμερα το επόμενο τρίμηνο, αλλά θα πρέπει και να προσέξουμε όλοι μαζί μήπως πιαστεί ο στόχος του 2% ή ξεπεραστεί και παύσει η ποσοτική χαλάρωση, εν τη γενέσει, δηλαδή παύσει να υπάρχει ο λόγος να υπάρχει. Γι' αυτό και επειδή το γνωρίζουν και οι θεσμοί και εμείς πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, πρέπει να είμαστε συνετοί και να επιτύχουμε το στόχο πριν το Μάιο ή μέσα στο Μάιο να έχουμε μπει στην ποσοτική χαλάρωση και οπωσδήποτε να έχουμε βγει στο 2017 στις αγορές για οποιοδήποτε ποσό με ένα λογικό κόστος. Επίσης, οι γερμανικές εκλογές που γίνονται τέλος Σεπτεμβρίου έχουν μια άλλη δυσκολία. Ο χρόνος σχηματισμού κυβέρνησης στη Γερμανία θα πάρει τρεις μήνες. Αυτό σημαίνει Οκτώβριο – Νοέμβριο – Δεκέμβριο δεν θα υπάρχει σχηματισμένη κυβέρνηση στη Γερμανία και δεν υπάρχει επίσημος συνομιλητής. Επομένως, πρέπει να προσέξουμε για πολιτικούς και διαπραγματευτικούς λόγους να έχουμε τελειώσει όλη την συζήτηση πριν το καλοκαίρι.

Κλείνοντας, η Κ.Ο. των Ανεξάρτητων Ελλήνων στηρίζουμε απόλυτα τον Πρωθυπουργό, τον κ. Τσακαλώτο και τον κ. Χουλιαράκη στις προσπάθειές τους. Νομίζω ότι στις 27 Απριλίου ότι είναι μια καταληκτική ημερομηνία, έτσι ώστε να πετύχουμε την ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση. Να γίνουν τμηματικά οι δόσεις ή να δοθεί όλη η δόση, διότι το ταμείο αν δεν πάρουμε τη δόση είναι αρνητικό γύρω στα 4 δις τον Ιούλιο. Αυτή τη στιγμή όλοι οι ευρωπαίοι αναδιαρθρώνονται και κάνουν πίσω, διότι δεν μπορεί να συνεχίσει, τουλάχιστον επίσημα, να λένε ότι το χρέος δεν

είναι βιώσιμο. Διότι, αν το πει και ο κ. Ρέγκλιγκ; Είναι φανταστείτε σαν να πει μια ημέρα δημόσια ότι χρεοκοπήσαμε ο κ. Στουρνάρας. Δεν θα το πει ποτέ. Έχει πει ότι η αναδιάρθρωση χρέους της Ελλάδος δεν έχει κανένα ρίσκο για κανένα ευρωπαϊό φορολογούμενο. Αυτό δεν το μεταφράζει κανένας πολιτικά. Πρέπει να το μεταφράσουμε. Απολύτως κανένα ρίσκο, διότι κανένας ευρωπαίος φορολογούμενος πρακτικά και άμεσα δεν έχει δώσει χρήματα στην Ελλάδα. Γι' αυτό το λόγο δεν αναλαμβάνει κανείς το ρίσκο αυτή τη στιγμή στο να πάρει την απόφαση και να πει ότι μόνιμα το χρέος της Ελλάδας δεν είναι βιώσιμο. Θα συγκλίνουν όλοι στη βιωσιμότητα, έστω για λίγο, και νομίζω ότι αυτή η Κυβέρνηση θα πετύχει το καλύτερο με κοινωνική δικαιοσύνη για όλο τον πληθυσμό.